

Sofiero-resa med SPF-seniorerna Skara, 7 juni 2017

Under nästan hela bussresan ner till Helsingborg och Sofiero regnade det, men chauffören; Marlene såg till att de 33 resenärerna fick sitt förmiddagskaffe under tak.



En tävling i bussen, med lite kluriga frågor vanns av Anne Marie Adolfsson från Valle SPF.



På Sofiero väntade guiden Anna utanför slottet och bjöd på en intressant visning under en timma. Då hade regnet upphört och solen tittat fram.

Denna tid på året är det rhododendron som är mest iögonfallande i parken. Det är 110 år sedan den första busken planterades och det finns nu 10 000 stycken som prunkar i en mängd olika färger.

Gruppen fick via guiden veta mycket om de kungar, drottningar, prinsar och prinsessor som bott på slottet och hur deras trädgårdsintresse resulterat i denna fantastiska anläggning som efter Gustav VI Adolfs frånfälle tillföll Helsingborgs stad och på så sätt kom allmänheten till del.



Efter några timmars rundvandring i sol var det tänkt att gruppen skulle tura, dvs åka några turer mellan Helsingborg-Helsingör samtidigt som man njuter av ett smörgåsbord, en öl och kanske en lille en.



När gruppen kom till färjeläget visade det sig att alla färjeförbindelser i södra Danmark var inställda p g a bombhot. Force majeure!

MK-bussresors personal löste problemet på bästa sätt och när alla var mätta och nöjda, trots att det inte gavs tillfälle att få en; lille en, så tog bussen gruppen längs Hallands kustväg. Av och till kom en regnskur och det blåste friskt så någon längtan till bad var det ingen som hade.

Ytterligare en klurig tävling bjöds det på innan hemkomsten till Skara och den hade LiliAnn Nilsson och Eva Lindholm hjälpts åt med att kamma hem.

Beatrice Holmberg