

Utflykt till Hamburgsund den 23 augusti 2016

I strålände väder gjorde ett 30-tal medlemmar ur SPF Skara en bussutflykt med tillhörande båttur bland kobbar och skär.

Målet var en tvåtimmars rundresa med M/S Nolhätten och dess skeppare och guide, Stellan Johansson.



Båttypen är vanlig och typisk för Bohuslän men dess skeppare är en ovanlig guide som gav oss en oförglömlig berättelse om traktens särart, dess långa historia och en stor portion av historier och skrönor.

Trakten har haft flera storhetstider. Redan på medeltiden fanns duktiga sjömän och en del ting i trakten tyder på kontakt med Romarriket.

En stor epok i trakten var under segelfartygens storhetstid. När ångbåtarna kom var segelfartygens era förbi.

Emellan skären finns en stor naturhamn som rymmer c:a 300 fartyg. Den nyttjades som nödhavn vid stormigt väder liksom att den under världskrigen utgjorde samlingsplats för konvojer ut på västerhavet. För att komma in i naturhamnen fanns lotsar till hjälp vid de svåra vatten som rådde ibland. Även i nutid samlas segelbåtar här.

På 1800-talet fångades mycket sill och för detta fanns flertal trankokerier. Sillfisket var ett farligt jobb och många besättningsmän drucknade. Det blev därför många änkor och faderlösa barn i trakten.

Nu är turistnäringen den stora inkomstkällan. Många hus och bodar har blivit sommarbostäder där "kändisar" bor. Mest känd är Dannholmen där Ingrid Bergman och Lars Schmidt bodde.

Efter båtturen intogs lunch på restaurang. Här serverades kokt västerhavstorsk med fina tillbehör.

På hemvägen gjordes ett stopp i Hunnebostrand med besök vid UDDEN skulpturpark. Här inbjuder regionen och kommunen, nu för sjätte året, konstnärer från hela Europa att forma verk i sten. En imponerande samling.

Vi 18-tiden var man åter i Skara efter en kanonfin dag.

Fler bilder finns i "Bildgalleriet".