

## SPF Seniorerna till Mariestad med Tåg, Torsdag 9:e Maj

Ett femtiotal SPF Seniorer från Valle och Skara antrade vid niotiden en buss för avfärd mot Lidköpings station! Vid ankomst så gavs tillfälle för inköp kaffe och eventuell färdkost för dem som inte hade medhavd dylikt! På exakt rätt tid så ankom ett tåg som skulle frakta oss till Mariesta.!

Embarkering skedde i god ordning och sittplats fanns åt alla! Efter en kort stund så anträdde färden norrut genom ett grönskande landskap där man tidvis kunde se vår stora insjö Vänern!

Tåget passerades ett stort antal stationer utmed vägen såsom Källby, Råbäck, Hällekis, Forshem med mera! En allmän uppfattning hos de resande var att moderna Rälsbussar är mycket komfortabla att åka med till skillnad mot de som man färdades för 40-50 år sedan i sin barndom!



Efter cirka en timme så anlände vi till Mariestad! Väl där möttes vi av vår Guide Elisabeth Göthberg som omedelbart visade sig vara mycket kunnig i både Mariestads historia och tillblivelsen av Domkyrkan som uppfördes i protest mot den tidens kyrkliga konventioner! Den blev den första protestantiska domkyrkan i en tid då katolicismen var allena rådande i Sverige!

En kortare promenad företogs även i det urusla vårvädret till stadens äldsta delar! Turligt nog så kunde hela sällskapet gå ombord på vår medhavda buss för vidare färd till Restaurang Sjötertassen för intagande av välsmakande lunch!



Efter en god stund så blev det åter dags för en kortare bussfärd till Vadsbo Museum på Marieholmsön mitt i staden! Där möttes vi åter igen av två mycket kunniga guider som på ett mycket informativt sätt, beskrev Mariestads industri historia och hur nya arbetstillfällen tillkommit trots ett antal ganska omfattande nedläggningar och flyttning utomlands av produktion!



Så var det då dags för återresa till hembygden via Skövde och Varnhem! Strax innan avstigning så avtackades våra bägge reseledare Birgitta Berg och Benny Ek med en varm applåd! Även den utmärkta chauffören erhöll liknande uppskattning! En trevlig dag var tillända och alla verkade nöjda trots vädret, som mer liknade en blåsig höstdag än en vårdag i Maj!

Jonas Abrahamsson.