



### **SPF 159 Seniorerna Hässleholm**

En glad sol lyste över oss när vi samlades för en guidad vandring genom Hovdalas utemiljö. Slottsträdgårdsmästare Jenny Lindberg berättade att Hovdala fanns redan på 1300-talet men då på höjden där fåren betar i dag. Själva slottet byggdes 1511 på nuvarande plats, på sank mark för att få den skyddande vallgraven runtom – viktigt i krigstider. Porttornet byggdes på 1600-talet av Sievert Grubbe och är det enda som finns kvar här i ursprungligt skick efter en stor brand. Husen återuppbyggdes efter branden, och har ändrats då och då men fick dagens utseende på 1800-talet. Numera är Statens Fastighetsverk ägare till Hovdala och Hässleholms Kommun hyr av dem, medan personalen är anställd av Kulturförvaltningen. Café och restaurang drivs i privat regi. Hovdala har utvecklats till ett av kommunens populäraste utflyktsmål, och skolorna syns här mer och mer – bl a kommer 4 nya fågelskrämmor upp varje vår, tillverkade av skolklasser!

Vi vandrade genom Förlovningsskogen – en landskapspark från 1800-talet med huvudsakligen lövträd. Eken företräder det manliga och boken det kvinnliga och har planterats tätt ihop på flera ställen. Hovdala är i dag populärt både vid förlovnings- och vigsel. Här finns många gamla träd – flera träd är 200-300 år gamla. En rädvårdsplan finns för bevarande av ursprunglig växtlighet. Vid orangeriet växer pimpernöten – ett mycket ovanligt träd och troligen det största i sitt slag i vårt land. Trädet växer vilt i Kina, blommar på försommaren och får små nötter på hösten.

Inne i orangeriet förvaras vintertid växter som ej tål kylan. Det vackra huset har restaurerats, och invändigt har gamla målningar tagits fram. Fläktar håller kylan borta på vintern i dag, men på 1800-talet hölls värmen av två murade spisar på norra sidan. Där bodde då trädgårdsmästarens familj, medan växterna huserade på södra sidan där mycket ljus kom in genom de stora fönstren. Köksträdgården byggdes upp på 1990-talet, och grödorna därifrån såldes på stadens torg. En känd landskapsarkitekt designade dagens köksträdgård i början av 2000-talet. Ofta har man olika teman. Det mesta drivs upp från frö, både gamla kulturväxter och moderna inspirationsväxter. En del växter säljs här – t ex vid skördefesten som i år hålls den 1 oktober. Vi tackade Jenny för en mycket uppskattad rundvandring och bänkade oss sedan utanför orangeriet för att avnjuta vår förmiddagsfika i solen.