

**SPF 159 Seniorerna Hässleholm** startade höstterminen med en bussresa genom Österlen en solig och vacker augustidag. Förmiddagsfikan vid Brösarps Backar smakade förträffligt, och sedan fortsatte resan till Simrishamn och Nordic Sea Winery. Vi blev välkomnade av guiderna Åsa och Louise, som först berättade att ett stort strömbrott just hade mörklagt hela staden – men turligt nog dröjde det bara tio minuter innan strömmen var tillbaka. Rundturen gick genom olika lagringslokaler – vinet i ekfaten blandades i vissa proportioner med vinet i de höga stålcisternerna för att få den bästa aromen. Efter den intressanta rundturen tog vi plats i restaurangen för vinprovning. Där var dukat med både vita, rosé och röda viner, som det sniffades på och som rullades i munnen på bästa vinprovarmanér. Lunchen som sedan följde bestod av en välsmakande sjömansbiff med möra köttbitar och mustig potatis.

Med bussen körde vi sedan in i Simrishamn längs de kullriga gatorna, där vi med hjälp av Marie-Louises kunniga guidning fick en fin bild av den gamla staden. Hon uppmärksammade oss bl a på de typiska simrishamnshusen med putsade väggar och vackra färgglada trädörrar med både romber och rosetter! Vi besökte även St Nicolai-kyrkan, där de äldsta delarna är från 1100-talet. I kyrkan finns två votivskepp – en sed som kom från Danmark, där sjömän skänkte votivskepp till kyrkan som tack för att de räddats i sjönöd. På 1960-talet besökte skulptören Carl Milles Simrishamn och såg då till sin förskräckelse att St Nicolaikyrkans ytterväggar hade täckts av betong! Han lovade då att staden skulle få köpa en staty till mycket rabatterat pris om man knackade bort betongen. Resultatet blev att den vackra lokala sandstenen åter togs fram på ytterväggarna, och det blev till och med två millesstatyer, som placerades utanför kyrkan.

En busstur senare hamnade vi vid Hylkegårdens Butik & Kaffestuga, där vi kunde se oss omkring i de ombyggda stallarna och beundra hantverk och antika möbler. Eftermiddagsfikat smakade gott med kaffe/te och äppelkaka med vaniljsås, och solen sken vackert på oss alla!

När det var dags för återfärd svängde vi först in genom det gamla fiskeläget Brantevik - som ju numera bebos huvudsakligen av välbärgade stockholmare. Men vackert och pittoreskt är det, med putsade fasader, spröjsade fönster och vackert prydda dörrar. Taken är också speciella: inga vindskivor fanns ursprungligen på gavlarna, utan de yttersta tegelpannorna fästes noga från utsidan genom kalkning av krossade snäckskal. Senare tiders moderniseringar har förstås medfört att vindskivor ändå sitter här och där...

En busslast belåtna, glada och rätt trötta pensionärer åkte sedan hemåt via Österlens vackra kullar, och med hjälp av allsång och goda historier höll vi oss på alerten tills vi återkom till Hässleholm – precis kl. 18 som utlovats!