

**SPF 159 Seniorerna Hässleholm** valde världsarvsstaden Karlskrona som målet för sin vårutflykt. En busslast förväntansfulla pensionärer åkte österut in i Blekinge, och när förmiddagsfikan dukades upp, smakade det alldeles utmärkt i solskenet. Första titten på Karlskrona gjordes lite från ovan, när resenärerna serverades förfriskning och sträckte på benen uppe på Brygggarberget. Där skådade man runt åt alla håll, med horisonten som en vid tallrik och staden med alla dess 90 öar nedanför i havet och grönskan. En liten rundtur med bussen hann vi med, och många var de områden som fick omdömet "här kostar det pengar att bo!" - det var ju gott om havsutsikt... Amiralitetskyrkan från 1600-talet besökte vi också. Det är en röd träkyrka, som egentligen skulle ersättas av en ståndsmässig kyrka av tegel, men pengarna räckte inte! Där utanför står trästatyn av tiggaren Rosenbom med hatten, men han får nog inte många bidrag numera, för ingen har ju kontanter. Rundturen slutade på Stumholmen, där vi intog lunch på Marinmuséets restaurang med en buffé bestående av blekingska läckerheter – kroppkakor, raggmunk, stekt sill... Sedan följde egna vandringar inom Marinmuséet, inklusive guidning på ubåtsavdelningen, där gamla Hajen och relativt moderna Neptun förevisades; mycket intressant att se. Eftermiddagsfikat serverades ombord på M/S Axel – en fin liten båt som körde genom skärgården enbart för vår skull, in på den slingrande lilla Nättrabyån där vi slutligen landsattes för att byta till Per med Gula Bussen. En sevärdhet till fick vi under resan, nämligen den nya gång- och cykelbron i Sölvesborg. Det är Europas längsta bro av detta slag, helt miljömässigt tillverkad och mycket vacker med sina tre graciösa spann. Under hela vårutflykten fick vi nyttig, intressant och rolig information av vår egen guide Marie-Louise, medlem i programgruppen – mycket uppskattat! Sista delen av resan ägnades åt lottdragning med fina vinster, allsång och gemytliga samtal mellan en busslast mycket nöjda pensionärer.