

SPF 159 Seniorerna Hässleholm firade vårens sista onsdagsträff med en engagerande föreläsning av vittsjöbon Claes Ruderstam – lärare, författare, krönikör och föreläsare samt Hässleholms Kommuns kulturpristagare 2015. Temat var 1600-talet och snapphanarna, men Claes föredrog att börja och sluta med romantik, och inte bara berätta om de förskräckliga ofredsåren. Den första kärlekshistorien utspelade sig 1629 i trakten av Björkeberga i Verums socken. Gertrud Grip, dotter till adelsman Ulf Grip, blev förälskad i sol-och-våraren Erik Gyllenstierna, som egentligen hette något annat och ägde ingenting. Slutet blev inte så lyckligt, Erik blev straffad och de unga såg aldrig varandra mer. Ofredsåren varade mellan 1563 och 1710 och omfattade sex stora, grymma krig mellan danska och svenska kungar: Nordiska 7-årskriget med bl a Ronneby Blodbad, Kalmarkriget då Gustav II Adolf brände överallt i Skåne, Horns krig då Gustav Horn höll 10000 man i Skåne och åt de fattiga skånebönderna ur husen, därefter Karl X Gustav som gick över Stora Bält, Den Stora Ofärdens år då snapphanar och friskyttar höll till i skogarna och rövade vad de kom åt. Under Skånska Kriget pågick hemska blodbad i alla skånska städer, men 1679 hölls slaget vid Lund, och danske kung Kristian förlorade bl a Skåne till svenske kungen Karl XI. Även här dyker det upp lite romantik: Karl XI gifte sig med Kristians syster Ulrika Eleonora, och trots att han vid första påseendet backade och menade att hon var alltför ful, så blev ändå äktenskapet mycket lyckligt med många barn, och Ulrika Eleonora blev en omtyckt svensk drottning. Claes fick långa applåder av 100-talet lyssnare som var mycket nöjda med dagens föreläsning.