

SPF Seniorerna 159 Hässleholm höll vårens första onsdagsträff den 18 januari i fullsatt lokal. Dagens föreläsare var Skånes f.d. landshövding Margareta Pålsson, som gav en trevlig och intressant bild av tiden som "Skånes första dam". Margareta föddes och växte upp i Ljungbyhed, och efter studentexamen provade hon på en del olika yrken innan hon slutligen fastnade för läraryrket. Hennes politiska engagemang startade i mitten av 80-talet, och sedan dess har hon t ex varit kommunstyrelsens ordförande i Åstorps Kommun och valdes in i riksdagen 2002. Till slut tvingades hon välja mellan sin lärartjänst och det politiska arbetet, och det var med stor saknad hon lämnade skolan. I september 2012 utsågs hon till landshövding i Skåne län efter Göran Tunhammar. Margareta betonade att det är mycket ovanligt att man blir landshövding i sitt "eget" län – i hennes fall var det en ren tillfällighet men förstås också en lyckad sådan! I residenset arbetade hon tillsammans med 500 tjänstemän för att främja Skånes utveckling – ett län med 1,3 miljoner invånare från 193 olika länder! Representationen i residenset har bla inneburit besök från kungahuset vid ett antal tillfällen. Vid drottningens första besök visade hon sig vara en helt "vanlig" människa, och därefter har det blivit flera mycket trevliga möten med kungafamiljen. Margareta Pålsson lämnade sin post som landshövding sommaren 2016 och funderar nu som bäst på om hon bara ska njuta av livet som senior eller kanske på något sätt närma sig skolans värld igen. Efter varma applåder från åhörarna avslutades eftermiddagen med information, fika och lotteridragning.