



SPF Seniorerna, Växjöföreningen

SPF Hemsidan  
2019-06-01

Arne Lundblad  
Lidvägen 10, 352 49 Växjö  
Tel 0470 – 654 71 Mobil 070 28 47 783

### **SPF Seniorerna Växjö. Vår resa till Hönefoss i Norge.**

Växjö föreningens vår resa gick i år till Hönefoss i Norge den 7 – 10 maj 2019. Vi var 41 st som steg på Hjalmarssons buss vid Växjö Domkyrka på tisdagsmorgonen. Nils-Ebbe Källström körde oss till Helsingborg. På färjan över hann vi med minst två röda och en grön. Vi fortsatte färden utmed den vackra Strandvejen till färjeterminalen i Köpenhamn. Middagsbuffén på båten hade otroligt många delikatesser framdukade. Trots att man bara tog en liten, liten bit av det mesta så blev man mer än proppmätt. På kvällen var det dans till levande musik. Några tog tillfället i akt och skakade av sig många kalorier. Middagen var troligen mycket salt för det gick åt mycket dricka att släcka törsten.

Onsdagsmorgonen bjöd på en fantastiskt fin insegling i den vackra Oslofjorden. Ett besök i Vigelandsparken är ett måste när man är i Oslo. Parken är världen största skulpturpark av en och samma konstnär dvs Gustav Vigeland, 1869-1943. Anläggningen är 850 m lång med mer än 200 skulpturer. Monoliten är 17 m hög och visar 121 människor. Runt trapporna finns 36 grupper av människostatyer. Vi fortsatte resan till Hadeland Glassverk där vi fick kycklingbröst till lunch och en guidad visning av glastillverkning som startade 1762 som nu har 190 anställda Vi åkte vidare till Kistefors Skulpturpark där vi också fick en guidad visning. Parken i det gamla träsliperiet har 39 spektakulära skulpturer. Hönefoss med 16 000 invånare och Växjös vänort kom vi så småningom fram till och ännu en guidad visning. Hönefoss kyrka hade brunnit ned 2010 och en ny hade byggts på samma plats. Prästen berättade mycket stolt på norska om sin fina nya kyrka. Därefter blev det guidning av två lika stolta normän som berättade om Hönefoss snabba utbyggnad med pendlingsavstånd till Oslo. Middagen smakade gott efter så mycket promenerande.

På torsdagen påbörjades hemresan via Fredrikstens fästning där Karl den XII blev skjuten 1718. Karl XII kröntes till kung 1697 endast 15 år gammal. Reseledarna bjöd där på nybakat som satt fint i regnet. På Nordby Vårdshus nära Svinesund åt vi lunch. Så småningom kom vi till Trollhättan där vi tog in på Hotell Svania. Efter så mycket buss sittande var det skönt med en kanalpromenad och guidning av en som började sin karriär i Trollhättan.

Fredagen börjades med en guidad visning på SAAB muséet. SAAB volontären som guidade oss blev mäkta imponerad av att någon kunde så mycket teknik av oss. Ytterligare en volontär kom därför fram för att biträda. Flygplan kunde de ju bygga så de första bilarna blev lite av flygplan som inte kunde flyga. Falbygdens ost var också ett stopp. Där köptes ost av olika sorter samt mycket annat för de köpglada. Resans sista luch inmundigas på Rasta i Falköping.

Tack Bengt Bark och Kerstin Paulsson samt vår fantastiskt duktige chaufför, Nils-Ebbe Källström, för en som vanligt mycket fin resa.



1. Insegling i Oslofjorden. Var ligger Blücher? Tyska kryssaren Blücher sänktes av norskt kust artilleri den 9 april 1940 vid tyskarnas påbörjade invasion av Norge varvid 1000 tyska soldater och sjömän omkom. Den ligger på 90 meters djup.



2. Vigelandsparken med den 17 m höga monoliten och några av 36 grupperna av människor.



3. Lunch på Hadeland Glassverk, kycklingbröst.



4. Hadeland glassverk med anor från 1762.



SPF Seniorerna, Växjöföreningen

Arne Lundblad  
Lidvägen 10, 352 49 Växjö  
Tel 0470 – 654 71 Mobil 070 28 47 783

SPF Hemsidan  
2019-06-01



5. Kistefors Skulpturpark med en av de 39 skulpturerna i det gamla träsliperiet.



6. Hönefoss gamla kyrka som byggdes 1862 brann ned 2010. Den nya blev en modern skapelse.



### 7. Guidetur i Hönefoss.



### 8. Fredriksstens fästning där Karl den XII blev skjuten 1718 av en Norsk eller Svensk knapp!



SPF Seniorerna, Växjöföreningen

Arne Lundblad  
Lidvägen 10, 352 49 Växjö  
Tel 0470 – 654 71 Mobil 070 28 47 783

SPF Hemsidan  
2019-06-01



10. SAAB museet i Trollhättan.



11. Slussarna i Trollhättan.