

Resa till Gnosjö 7/9 med SPF Seniorerna Västra Kind

Höstens bussresa den 7.9.2022 var till Gnosjö. På programmet fanns Hylténs och Gråöströms Industrimuseum på förmiddagen och Töllströms Industrimuseum på eftermiddagen. Vi var 22 resenärer, varav 2 busschaufförer från vår egna led.

Resan var anordnad av Olle Jarvid och Leif Österlund, från vår resegrupp. De körde också var sin mindre buss. Vädret var bra med ökad solsken från lunchtiden framåt. Vi fick fika både för- och eftermiddagen på var sitt Industrimuseum och en välsmakande lunch på restaurang Köket centralt i Gnosjö.

Guidningen startade på Gråöströms Industrimuseum. Det består av en enorm maskinhall där maskiner även kan renoveras och köras. Ingemar Nordström startade 1992 den stora maskinhallen. 2016 byggdes den om. Idag driver en stiftelse verksamheten i dessa Industrimuseér. Pensionärer jobbar som guider med löner från kommunen. Maskinerna står för 1900-talets mekanisering och automatisering av Gnosjöindustrin.

På andra sidan vägen står J. E. Hylténs Metallvarufabrik helt intakt. Den startades 1874 och verksamheten lades ner 1974. Hans söner, John och Paul, var sanna innovatörer inom metallvarubranschen, och även släktleden framåt. Inget var omöjligt för dem att tillverka först trämodeller och därefter i metall. Som mest fanns det 42 arbetare där. Produktsortimentet var mycket omfattande: Exempelvis tillverkades det lavemangssprutor, från 1920-talet med svenskt standard på brandsprutor, klokoppling var deras uppfinning, metalldetaljer till Petterssons båtar och de var även underleverantörer till Volvo med bl.a. kylarlock. 3 cyklar tillverkades före både Monark och Husqvarna till Mässan i Stockholm 1897. Däremot cykelvagnar blev lite svårmanövrerade. Vacuumtoaletter till alla marina farkoster tillverkades också och mycket mer. Kontoret på andra våningen står också intakt och är en sevärdhet i sig själv.



Guiden på kontoret berättar om tider då kontoret var i gång. På väggen hänger 3 foton, varav den mittersta är foto på grundaren J.E. Hyltén. På var sin sida om honom är sönerna John och Paul.



Den branta trätrappan till andra våningen där bl.a. kontoret finns. J.E. Hylténs Metallvarufabrik samt cykelvagn, fullastad med färdiga metallvaror till vidare utkörning. Från Hylténs Industrimuseum.

Töllstorps industrimuseum är ett sevärt friluftsmuseum. Hembygds museét är från 1872, lite mer av ett högre stånds hem. Industrimuseet står för framväxten av 1700-talet och framåt.



Manuell stensprängare på Töllstorps Industrimuseum samt vattenhjul till tråddragning.

Där kan man gå på skogsvägar i en böljande och lummig ådal med små timmerstugor, där även metallhantverk i en mindre skala gjordes. Kunniga guider hjälpte till med sin information och även visade hur mindre metallhantverk gjordes.



Som kuriosa visades små, färgade glasögon, vilka fästes fast på hönans näbb. Tanken var att hindra hönan att välja hackkyckling från skocken. I reklamen står det: NYHET! GLASÖGON får grymma höns att sluta med kannibalism.



Vilopaus på Töllstorps Industrimuseum vid en böljande ådal där små timmerstugor finns. I denna maldes det mjöl.

Foto från eftermiddagsfikat på Töllstorps Infustrimuseums området.

Mätta och belåtna kom vi hem.

Skriven av Marja Svensson