

Resa till Marstrand och Jonsered

Första fikastoppet var vid Instö cafe bar, som var stängd just då. Vi hade gott om tid och såg oss omkring, bl.a. mot havet som omgav oss, klipporna och den ståtliga Instöbron till Koön.



Väl framme i Marstrands färjehamn, steg vi in på MS Drott av Dyrön. Kunniga guiden Annika Kristensson, ursprungligen från Grimsås, välkomnade oss och visade oss båtens olika utrymmen. Färden tog 3 timmar. Vi satt dels i matsalen och mesta tiden på soldäck. Solen gassade hela dagen utan avbrott. Till att börja med berättade Annika om Albrekts Sunds kanal, som vi färdades igenom. Den var handgrävd till stora delar och omgiven av klippor och kullar. Kanalen byggdes för att skydda fartyg. Sundet fryser inte och den fungerar över vintern. Klöverön skyddar mot väst. Klöverön kallas även för Kornbod. Det finns mycket odlingsbar mark runt om. Från den ön hämtas 2 barn till skolan dagligen och körs även hem med skolbåten.

För att fortsätta bygget med kanalen behövdes det sprängas en farbar väg genom berget. Där togs det tull av genomfarande. Vinden mojade för segelbåtar och de fick dras fram då.

Vi åkte förbi den ena ön efter andra. Den högsta är Brattön, som även kallas Blåkullan, med sina 133 m. Älgön snett emot, Dyrön med sina 2 toppar. Dyrön är helt bilfri och kan vandra på stigar "utan hjälp av sina händer".

Maten var vackert upplagd och superb:

Havskatt, ljummen potatissallad, kall sås med rostad paprikapuré, haricotsvert och kaffe med kaka. På Åstol bor det 120 bofasta. Den är också bilfri och formad som en hästsko med en skyddad hamn i viken. Åstolen är ön som ligger närmast Danmark. Där finns den första hamnen som är byggd med skattemedel. Förr i tiden åkte fiskare till Shetland från ön och stannade där i 11 månader. Det kom ett filmteam dit och frågade en av kvinnorna: - Hur klarade ni livet där utan männen?

-Det gick fort den månaden, svarade kvinnan.

På Åstol är praktiskt taget alla hus målade vita. Det betyder att vit färg var dyrast och röd billigast.

Vi färdades förbi Rönnängen, sydligaste spetsen på Tjörn, som är 7.e största ön i Sverige. Vestas vindsnurrorna vispade sakta runt i den svaga vinden. Vi kom till Klädesholmen med sina många små öar runt den. Ca. 300 bofasta finns där. Idag ägs fiskfabriken av See Food. Limmareds glasbruk tillverkar glasburkar till den. Vi rundade av Klädesholmen och kom tillbaka till sillfabriken och Rönnängen. I Marstrand åkte vi förbi lilla stugan som Gyllenhammar tidigare var ägare till och även Oskar den II träsloft han besökte med del av hovet.



Bussresan fortsatte mot Jonsereds Trädgårdar.

Vi kom till Jonsereds Trädgårdar, en av Sveriges mest inspirerande, i Partille. Fikat avnjöts där. Solen gassade och skugga fanns att söka i trädgårdens många, vinglande stigar, skyddade av buskar och träd. Gott om parksoffor fanns det överallt. Jonsereds Herrgård tronade på höjden intill trädgården, med utsikt över sjön nedan med ångbåtsbrygga vid vattnet.

Mycket nöjda över sommarresan kom vi tillbaka till Länghem med omnejd, vi 49 resenärer och vår eminenta och duktiga busschaufför Sören Carlsson.

Reseberättelse av Marja Svensson