

**SPF Seniorerna Västra Kind** firade 40-årsjubileum på Torpa Ladugård den 16 september där 103 medlemmar deltog i firandet. Efter mingel och välkomstbubbel hälsade orf. Inger Berntsson välkomna. Därefter berättade kvällens artist Ingvar Pettersson, bördig fr Länghem, minnen från 1982 då hans mamma var med och bildade föreningen. Under sommaren samlades några föreningsintresserade personer hos handlaren, profilen och allkonstnären Anton Johansson i "Mejeriet" i Bragnum och den 15 september samlades man i Länghems skola och bildade Länghems nya pensionärsförening. Där valdes en styrelse på fem personer och Anton blev ordförande. Ytterligare sex personer blev medlemmar i föreningen. Så sammanlagt var man 11 medlemmar som sedan under ca 20 år växte till 48. 2004 blev Alf Nyman ordförande och föreningen ändrade namn till SPF Västra Kind och hade då medlemmar från Länghem, Månstad, Limmared och Dannike. Antalet ökade succesivt till idag ca 200. Ingvar avslutade med reflektionen, "vad hade de 11 första medlemmarna tänkt om vår kväll" och hur ser det ut om ytterligare 40 år.

Vi serverades en mycket god trerätters middag bestående at skagentoast, hjortkött med potatisgratäng, syltad lök, pepparrotsröra och grönsaker. Kaffe och en fantastisk tårta, som bakats av vår medlem K-Å Carlsson.

Distriktsordförande Conny Brådalen berättade om SPFs utveckling under alla dessa år, överlämnade ett diplom till föreningen samt önskade oss lycka och framgång i framtiden.

Kvällens underhållare Eva & Ingvar drog ner många applåder och skratt under kvällen. De spelade och sjöng ur en bred repertoar, som spände över de 40 åren. Många roliga episoder ur verkliga livet, roliga historier och sketcher uppskattades av publiken. En kul musikfrågetävling lockade till spontan allsång och mycket skratt. Underhållningen avslutades med ett populärt sång-och dansnummer, från 1982, Fågeldansen.

En härlig uppsluppen jubileumskväll var till ända och vi gick alla hem mätta och med ett leende på våra läppar.