

## Sommaraktiviteter med SPF-Utrikes Hammerdal

**Lördagen den 8 juli** begav vi oss tillsammans med PRO i Hammerdal till Föllinge för att njuta av Farsen "Till sista droppen".

Vi hyrde buss och fyllde den med 47 resenärer. Chaufför för turen var ingen mindre än självaste Bertil Blom som med säkert hand på ratten förde oss till målet för resan.

Vi hade med oss fikakorgar som vi avnjöt innehållet i en stund i solen innan själva föreställningen började. När farsen drog i gång satt vi bänkade som ljus och skrattsalvorna lät inte vänta på sig. Som tur var så blev det en halv timmes paus på mitten av spelet så att magmusklerna fick vila sig lite efter all ansträngning och dessutom hinna ladda om igen till andra akten.

När andra akten drog igång dånade skratten minst lika mycket som i den första och man önskade att den aldrig skulle ta slut. Så härligt att få skratta och njuta tillsammans.



*Skådespelargänget i farsen – "Till sista droppen"*

Hoppas att det blir något i samma stil nästa år även om det sas att detta var sista spelet.

Hemfärden gick också smärtfritt till under Bertil Bloms rattförning.

**Den 19 juli** hade vi nästa aktivitet tillsammans med PRO Hammerdal och då bar det av till Mårdsjön och Cowboykåken. Tyvärr hade vår tilltänkta buss blivit dubbelbokad så vi åkte i egna bilar. Det gick hur bra som helst.

Vi blev väl mottagna av Dick Bewarp som byggt kåken. Han hade haft god hjälp av grannar med både köp av timmer till själva bygget och med arbetet som tagit drygt 3 år. När man ser huset i färdigt skick och han berättar om allt och alla detaljer så blir man helt matt. Var har han fått all ork och inspiration från? En detalj som han lyfte var att under uppbyggnaden hade han inte familj att ta hänsyn till. Nu hade han hittat en käresta som fanns där och hjälpte till med serveringen o.s.v.



*Cowboykåken*



*Cowboybåten*

Efter visningen tog vi oss ut på flotten som var 100 kvadratmeter och som tog oss ut på en rejäl sväng på Mårdsjön. Ombord på flotten fanns vårt fina husband med och underhöll oss med härlig dansmusik.

De som ville kunde ta sig en svängom och den möjligheten tog några.

Vädret var helt på vår sida vilket gjorde turen extra fin.

Väl i land igen bjöds vi på god lunch bestående av kycklingsallad med sting i. Som efterrätt, kaffe med hallongrotta.

Dagen hade inte kunnat vara bättre och nöjda och glada styrde vi kosan hemåt.

Nästa evenemang blir surströmmingskalaset i augusti. Hoppas bara att vi får tag på surströmming.

Vid pennan. Marianne Eriksson

Fotograf: Marianne Eriksson och Bo Martin Hemmingsson