

Vandringsresan till Österlen 5-9/9 2022

Äntligen var det dags för en ny vandringsresa. Den förra resan gick till Orbaden i det vackra Hälsingland. Denna gång var vi 24 glada vandrare som for till Österlen i Skåne.

Ge mig en dag av vindar och sol vid stränder ljusa och klara där tystnaden går i kullarnas gräs. Vid havet, vid Österlens dalar. (Österlenvisan av Olle Adolphson)

Dag 1: Hässleholm & Stenshuvud

På måndag morgon avgick tåget 9:20 från Stockholm Central mot Hässleholm. Vi åker 1:a klass med frukost. Strax efter 13 är vi framme i Hässleholm och kliver på vår buss för sista transporten till det vackra Kiviks Badhotell.



Efter välkomstkaffet gör vi oss klara för vår första vandring.



Från entré Hällevik, går vi via vackra stigar och branta trappor upp på Stenshuvuds östra och

södra toppar och får en vidunderlig vy över Hanöbukten. Vi avslutar sedan dagen med en delikat tre-rätters middag på vårt hotell.

Dag 2: Kåseberga & Backåkra

Vi snör på oss kängorna för en tur till Kåseberga och Ale stenar, Sveriges största skeppssättning.



Där kusten stupar mellan hav och himmel har Ale rest ett jätteskepp av stenar.

Vi lämnar den blåsiga toppen och tar bussen till Dag Hammarskölds Backåkra. Vi vandrar genom vacker strandskog ner mot havet och äter våra lunchpaket.



Efter lunchen återvänder vi till Backåkra för fika och guidad visning. Ett mycket intressant museum med utställningar om Dag Hammarskölds liv.



En enastående människa som vann stor respekt för sitt arbete som FNs generalsekreterare.

Dag 3: Brösarp - Haväng



Först tar vi det sedvanliga morgondoppet i havet 100 meter från vårt hotell innan frukosten.



Sedan blir det resans längsta vandring, från Brösarp till Haväng. Det är en del av Backaleden som slingar sig längs Verkeån genom dalar och över kullar. Vi stannar och äter vårt lunchpaket med god aptit och njuter av det soliga och vackra vädret. Under vandringen passerar vi Lindgrens Länga, ett vackert korsvirkeshus som är ett naturmuseum.



Strax intill ligger Öradekaren där man förr i tiden fiskade öring. Vi fortsätter mot Havängsdösen, en 5000 år gammal grav. Efter att ha sett den tar de som är trötta bussen till hotellet medan resten fortsätter genom Havängs naturreservat ytterligare några kilometer mot hotellet.

Dag 4: Tjörnedala, Sträntemölla, Knäbäckshusen

Idag gör vi tre vandringar på olika ställen.



Dagens första vandring börjar vid Tjörnedala Konsthall och går norrut på Skåneleden upp mot Vik. Färden går på små stigar längs sand- och klippstränder. På vägen passerar vi "Prästens badkar" som är en berömd klippformation.



Dagens andra vandring tar oss till Sträntemölla naturreservat som är ett kuperat område med mycket vacker bokskog och en gammal kvarn. Ett bra ställe för vårt lunchpaket.



Tredje vandringen denna dag utgår från Knäbäckshuset, som flyttades hit från Knäbäck vid Ravlunda skjutfält i slutet på 1950-talet. Vi vandrar genom byn och fortsätter sedan genom skogen ner mot stranden. Vandringen fortsätter längs med havet fram till Stenshuvuds naturrum.



Det har börjat blåsa upp ordentligt och vågorna bryter mot stranden.



På kvällen bryter ovädret ut i full styrka, med regn och stormvindar. Men då sitter vi på hotellet och äter en härlig avskedsmiddag. Det har genomgående varit fantastiskt god mat och fantastisk service. I och med att vi hade hyrt hela hotellet hade vi härligt umgänge med varandra i vandrargruppen.

DAG 5: Hemresa

Allt har tyvärr ett slut, så även denna resa. Efter frukost och utcheckning tar vi bussen till Hässleholm och sedan tåget till Stockholm, där vi skiljs åt.

Tack alla för denna gång, det var härligt!

Text: Anders Wallin

Foto: Bidrag från deltagarna