

Resa med SPF Seniorerna till Budapest.

En planeringsträff i Långsjö arrangerad av Monica Dahlberg samlades 25 deltagare på Landvetters tillsammans göra en 5-dagars resa till Budapest.

När vi i Budapest mötte vår reseledare Gabor oss och vi bussades in till staden och till en väntande flodbåt fantastiskt att se den upplysta staden med dess berömda byggnader, Parlamentet, Gellertbadet, Kungliga broarna. Kamerorna smattrade. Nere i kajutan serverades vi ungersk mat och de som ville

besenare in på Waltzer Hotel som låg en bit upp på Buda berget. Ett litet och trevligt hotell som vi i stället för att dricka öl och Jägermeister i baren innan nattningen.

Nästa morgon med bussen för en rundtur i staden. Gabor är ju född i Budapest och kunde inlevandefullt berätta om stadens historia och om alla de vackra byggnaderna. Därefter åkte vi till den gamla konstmuseen vid Donaustranden och intog en tre-rätters lunch på en trevlig taverna. Vi fick fasansoppa, kalkon med potatis och chokladpankaka samt rikligt med vin därtill. Staden är berömd för dess intressanta museer som Micro' Csoda'k Mu'zema. Konstnären hade gjort små microfigurer som man betraktade i mikroskop. En figur av Abraham Lincoln och en cococolaflaska i guld. Museet med Margit Kova'cs keramik fångade vårt intresse. T.ex. en naturlig modell av Micael Jackson och Lady Di var helt gjord i keramik. Vi åkte vidare till en vinkällare, där vi fick prova ett flertal ungerska viner

Den tredje dagen var avsatt för fria aktiviteter. Vi var ju alla 65+ så vi kunde åka gratis på spårvagnar, tunnelbana osv. Gabor tog oss in till staden för att bada på det berömda Gellertbadet eller besöka något av de vackra parkerna med sina vackra inredningar.

Gabor tog bussen oss med ut på Pusztan och till en lantgård, Varga Tanya. Vi bjöds först på nybakat hemgjort vin. Langos som är typisk ungersk rekommenderades ofta av Gabor. Några köpte hemgjort vin till Sverige. På gården fanns får, grisar med lockig påls, kalkoner mm. att bekanta sig med. Med hjälp av Gabor åkte vi till en hästuppvisnings arena. Vi bänkade oss och fick uppleva ett fantastiskt skådespel. Vi åkte sedan vidare till en hästuppvisning på marken med ryttaren liggande ovanpå. 4-spänn, 6-spänn och 10-spänn epipage kört uppvisning.

Den fjärde dagen fanns den restaurang som reserverats för oss. Vi fick uppleva en typisk ungersk afton. Mat och ugnsbakad gås, därtill rikligt med rött och vitt vin. En virtuos zigenarorkester underhöll oss och

Den femte dagen ägnades åt fria aktiviteter. Gabor hade i programmet angivit olika förslag på vilka sevärdheter vi skulle besöka. De flesta hade köpt "Hop on Hop off " biljett och kunde på så sätt bekvämt resa runt i staden med Gabor som guide. Gågatan Va'ci utca och Saluhallen var naturligtvis ett måste. Saluhallen innehöll nog så mycket intressant. Matvaruavdelningarna var mycket rena och allt mycket snyggt upplagt.

Vi besökte också en mäktig byggnad. Kanske ett måste att besöka, men köerna utanför var ofta långa. På innergården fanns en modell gjord av konstnären Imre Varga till minnet av Roul Wallenberg.

Vi hade tagit bergbanan upp till Kungliga palatset, där man också kunde besöka den berömda Matvaruhallen. Man kan också besöka National Galleri som ligger i närheten av Kungliga Palatset.

Den sista kvällen åt vi en gemensam middag på hotellet. Nu hade alla hunnit bekanta sig ordentligt med varandra så det blev naturligtvis samling i baren även denna kväll. Eftersom Jägermeistern tog slut redan första kvällen så blev det ju en ungersk specialitet.

Det är säkert att det varit en stor upplevelse att under Gabors ledning besöka Budapest. Vi tacka Gabor och Monica som bistått Gabor under resan och även medverkat vid planeringen.

llskapet

set







Chain Bridge



ipan







Pusztan







