



Limfjorden runt

Efter två mycket lyckade "Läs och res-resor" var det med stor förväntan som en grupp från SPF Seniorerna Tanumskusten äntrade bussen, som skulle ta dem till Danmark. "Limfjorden runt" var temat för årets studiecirkel, som arrangerats i samarbete med Vuxenskolan och sponsrats av Sparbanken Tanum.

Från tidig medeltid till 1825 var Limfjorden en fjord i egentlig mening med inlopp vid Aalborg. Då skedde ett genombrott av Nordsjön vid Agger, som gjorde norra Jylland till den ö denna del av Danmark faktiskt är idag.

Resans första besöksmål var Börglums kloster. Som kloster tillhörde det främst preamonstratenser-orden fram till reformationen, som i Danmark ägde rum 1536.

Därefter har byggnaderna och de vidsträckta ägorna tillhört olika herremansätter. Idag ägs klostret sedan nästa 200 år av släkten Rottböll, som förutom ett stort jordbruk ordnar utställningar och andra arrangemang i de vackra byggnaderna.

SPF:arna åt en läcker smörrebrödslunch i det nyinredda f d stallet och besökte bl a klosterkyrkan.

Färden gick vidare mot det charmiga stadshotellet i Thisted, där en god middag och sköna sängar väntade.

Nästa dag började i Hanstholm, där väldiga vågor bröt in över kust och kajer. Man såg hamnen, som är den största fiskehamnen i Danmark, från en pir, där Nordsjöns eller om det var Skageracks vatten sprutade över bussen. (Gränsen mellan Nordsjön och Skagerack går mellan Hanstholm och Lindesnäs i Norge.) Resans häftigaste upplevelse tyckte många.

Den kända fyren i Hanstholm besöktes liksom en gigantisk försvarsanläggning, som Hitler lät anlägga under andra världskriget. Ett skrämmande minne från ett av de krig, som aldrig tycks ta slut .

Man for vidare genom Thy nationalpark, som är Danmarks äldsta och samtidigt dess största vildmark. Ett storslaget landskap med klitter och hedar med havet som bakgrund och stora skogar, som bredde ut sig inåt land gav en annorlunda bild än det sedvanliga jordbrukslandskapet.

Den medeltida borgen i Spöttrup hanns med innan smörrebrödsuppehållet i Skive. Borgen är väl bevarad och här finns även en vacker informationsbyggnad, örtagårdar, picknickäng och kafé. Danskarna är duktiga på utställningar, butiker och kringarrangemang på sina besöksmål – vi har en del att lära.

Dagens sista stopp väntade: domkyrkan i den charmiga staden Viborg. Där fick man en visning i kryptan och av Joakim Skovgaards målningar från 1901 – 1914 i den i övrigt romanska kyrkan. Jylländskan är inte lätt att förstå!

I övrigt berättade cirkeldeltagarna om de olika platser man besökte – helt klart en fördel i Danmark.

Ett behagligt nattläger väntade: Golfhotellet i Lögstör med vackert läge vid Limfjorden. En generös middagsbuffet avslutade dagen.

Tredje dagen bjöd på strålande sommarväder. Här såg man den vackra Limfjorden som mest – dock ingen av de berömda musselodlingarna!

Nu fick forntiden runt fjorden sin del i Lindholm Höjes välgjorda utställningar. Det stora gravfältet på sluttningen nedanför museibyggnaden anses som en av Danmarks märkligaste och vackraste fornlämningsplatser – tyvärr skymms utsikten över Limfjorden idag av höga träd.

På den trevliga chaufförens inrådan åkte man sedan den charmiga kustvägen upp till Fredrikshamn.

Ännu mer god mat väntade på färjan till Göteborg , varefter man skildes åt med frågan: vart reser vi nästa gång?

Text Ulla Andersson Foto Jurgen Wickert