

Läckö Slott



Sommarresa

Västergötland rymmer många pärlor bortom allfarvägarna. En av dem är Stola herrgård på Kålland. Här är det främst familjen Ekeblads liv under 1700-talet, som satt sin prägel på gården.

Jörgen Lindquist berättade om gårdens och familjens historia för SPF Tanumskustens Seniorer en junidag, när blåklint och baldersbrå i det omgivande ekologiska jordbruket gjorde det pastorala landskapet till en sommarpsalm.

En del av herrgårdens dåtida inventarier har återförts till de vackra rummen. Det är en mycket levande miljö, som möter dagens besökare!

Från Kålland reste man vidare ut på Kållandsö till Spikens fiskeläge, där en härlig sommarbuffé väntade. Här blev det även tid att köpa rökt Vänerfisk och annat, innan bussen gick vidare mot dagens slutmål Läckö.

Läckö slott var ursprungligen de medeltida Skarabiskoparnas strategiskt placerade borg vid den pilgrimsväg, som gick över Vänern till det fjärran Nidaros i Norge. Därefter är det främst Magnus Gabriel de la Gardie, som gett slottet dess utseende.

Idag används byggnaden huvudsakligen till utställningar och evenemang. Årets utställning visade 1700-talsfajanser från länderna runt Östersjön - vackra föremål bl a från Marieberg och Rörstrand utställda i stridsvagnsliknande säkerhetsmontrar - inte helt lyckat. Men Läckö har mer att erbjuda inte minst det nya Victoriahuset med fina utställningar om Vänern.

Under resan genom Västergötland berättade reseledaren Ulla Andersson om historien i det landskap man såg.

Det blev en fin dag i västgötabygderna tyckte resenärerna

Text: Ulla Andersson
Foto: Jürgen Wickert