

Resa till Floda/Näås

Tisdagen den 17 oktober var 48 medlemmar från SPF Svenljunga på en dagsutflykt. Första stoppet var i Floda där TCB House of music /Elvis museum har funnits sedan 2016. Vi togs emot av Ulf och Peter. Vi delades in i två grupper. Den ena gruppen fick börja med att se en konsertfilm från 1973 med Elvis. Det ska vara den första satellitsända konserten och alla intäkter gick till Cancerfonden. Den andra gruppen fick börja i kaféet där de fick god fika samt lite information från Ulf. Tyvärr stängdes museet i juli i år på grund av översvämning i lokalerna och hyrestvist och alla föremål har sålts till Örebro där ett nytt House of music öppnas. I samband med fiket fick vi underhållning med bl a Elvismusik av Ulf och Paul Käll.

Vårt andra stopp för dagen var Näås Fabriker. Här anlade Peter Wilhelm Berg 1833 textilfabriker som drevs av familjen under 136 år. Almedahls tog över men 1981 stoppades spinnermaskinerna på grund av textilkrisen. Nu har området förvandlats till ett besöks-/utflyktsmål och här finns idag kontor, hotell, butiker, restaurang, bageri, bryggeri m m. Efter att ha strövat runt i butikerna var det dags för lunch i hotellets restaurang, Fabriksköket. Här bjöds vi på en fantastisk salladsbuffé, val mellan fisk och kött som varmrätt samt kaffe och dessert. Allt smakade mycket bra.

Efter en kort busstur var det dags för dagens sista stopp, Näås slott. Här togs vi emot av våra två guider och delades in i två grupper. Näås Slotts historia börjar på 1500-talet. Peter Wilhelm Berg som grundade Näås Fabriker köpte slottet i början av 1800-talet och är den som är ansvarig för den nuvarande exteriören. 1868 köpte den judiske köpmannen August Abrahamsson slottet. Under hans tid grundades ett slöjdseminarium som blev berömt över hela världen. Så småningom hade man också undervisning i bl a gymnastik, trädgårdsskötsel och skolkök. Skolan lades ner 1966.

Slottet har 23 rum och sedan Augusts död 1898 har i stort sett inget förändrats i interiören. Alla rum är fullt möblerade och här finns också en imponerande samling av målningar. Det sägs vara en av Skandinavians mest kompletta 1800-talsinteriörer. Augusts systerdotter, författarinnan Sophie Elkan, tillbringade många somrar på Näås med sin vän Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf har skrivit om Näås i boken om Nils Holgersson. Efter Augusts död bildades en stiftelse, August Abrahamssons Stiftelse, som än idag förvaltar egendomen. Vid inspelningen av TV-serien "Vår tid är nu" har en del av rummen på Näås

använts för Helga Löwanders/Suzanne Reuters våning. Efter den mycket intressanta visningen fick vi titta in i Slottsbutiken och sedan var det dags för hemresa.

Maggan tackade vår chaufför Zoltan och deltagarna och hoppades att det varit en intressant resa. Timmy Timell tackade resekommittén för ännu en väl genomförd resa.

Vid pennan

Britt Wood