

## Tacktal SPF Seniorernas resa till Vadstena, Gränna o Visingsö 17-19 maj 2022

Tidig tisdagsmorgon börjar resan vår  
som denna gång söderut mot Jönköping går.  
31 pigga pensionärer är me´  
vi undrar spánt, vad ska vi denna gång få se.  
I bussen väntar Raija, vår guide så rar  
hon en otrolig kunskap om det mesta har.  
Första stopp blev Stavsjö Krog  
där vi kaffe och macka intog.  
Så vi vidare mot Vadstena for  
där bland annat det en del nunnor bor.  
Vi genom Klosterkyrkan och Klostermuséet gick  
och som alltid en spännande och intressant berättelse av Raija fick.  
Efter lunchen fortsatte vi resan mot Omberg  
en vacker plats med mycket vatten och färg.  
Ett naturrum klätt av Tåkerns vass  
blev målet för vårt nästa pass.  
Massor av fåglar finns det där  
och de flesta, för mig, helt okända är.  
Sen blev det dags att uppsöka vårt hotell  
och det var där vi avslutade vår kväll  
med en härlig middag med lax  
och en stund i baren innan det sen var sovdax.  
Hotellet vårt heter Elit  
och Inga-Lill har nog bokat det med flit  
för det måste ju vara där som eliten bor,  
något för oss, det är vad jag tror.

### Onsdag 18/5-22

En ny spännande dag väntar  
och solen gassar, när jag på gardinen gläntar.  
En tidig frukost sen vi mot Gränna drar  
för Gränna det kända André muséet har.  
En fin liten film började vi me´  
sen en rundvandring där vi mycket fick se.  
Därefter fick vi bussen hoppa på  
för snart skulle färjan till Visingsö gå.  
Resan tog ett litet tag  
och väl framme möttes vi av 2 Remmalag.

**Två fina hästar och en vagn så skön  
tog oss runt på en härlig och vacker tur runt ön.  
Kyrkor, slottsruiner och en fantastisk natur  
allt detta och mer därtill fick vi uppleva på denna tur.  
Tillbaka i Gränna var tiden fri  
så att handla lite grand hade många svårt att låta bli.  
Hemma på hotellet väntade middagen vår  
och därefter var och en på egna aktiviteter går.  
Trötta, glada och nöjda efter en härlig dá  
gick vi till sängs och godnatt sa.**

### **Torsdag 19/5-22**

**Denna morgon är himlen grå  
men det är varmt, så vi kommer ändå att en fin dag få.  
I dag startar hemfärden vår  
och rutten först till Husqvarna museum går.  
Här fick vi se spisar, cyklar, vapen med mer  
saker från barndomen som oss minnen ger.  
Nästa sträcka till Linköping går  
och här vi jätteintressant info om flyget får.  
Info även om vapen och mycket mer  
vår fantastiska museiguide oss ger.  
Men före det vi en god lunch fick  
så mätta och belåtna vi sen till guidningen gick.  
Den sista biten går nu mot hemmet vårt  
och att då tacka alla och säga adjö, kan bli ganska svårt.  
Så TACK Inga-Lill för allt du gjort  
den här resan har gått som smort.  
TACK Raija för din fantastiska energi  
att älska allt du berättat går inte att låta bli.  
TACK Mats, världens bästa chaufför  
finns ingen som kör så bra, som du gör.  
Vår nästa resa till Höga Kusten är ganska lång  
men vi hoppas att just ni är med oss även denna gång.  
Men sist och inte minst TACK till alla er som var me´  
Ett jättehärligt gäng, det är vad det e´.**

**Britt (Bibbi) Höglöv**