

KONST OCH KULTUR

Lerin- och Munchmuseum, Operahuset, Vigelandsparken och Mårbacka

SPF Seniorerna i Väsby



Oslobornas nya samlingspunkt är det nybyggda vackra Operahuset, det tog fem år att bygga och är den största kulturbyggnaden som uppförts i Norge sedan 1300-talet. Vi besöker även nya Munchmuseum, Vigelandsparken och njuter av stämningen och folkvimlet på Aker Brygge.

Dag 1 Upplands Väsby – Karlstad - Oslo

Avfärd på morgon från Upplands Väsby till Karlstad. Solen skiner i Karlstad har alla hört, om inte annat finns solen inne på Lars Lerins konsthall på Sandgrundsudden, där vi får en guidad tur. Lars Lerin anses vara en av de främsta inom akvarellmåleri. Hans akvareller lockar med det mästertliga ljusdunklet från Lofotens kyla, Indiens värme, barndomens värmländska skogar och Irans okända marker. Nära och fjärran finns på samma plats. Vi äter gemensam lunch innan vi lämnar Karlstad.

Vi fortsätter till Oslo och vårt hotell Comfort Hotell Karl Johan, beläget på huvudstråket med samma namn. Efter incheckning tar vi en kort promenad på några minuter till en mysig restaurang för middag. Ca 50 mil

Dag 2 En dag i Oslo

Efter frukost åntrar vi vår buss och åker till det spektakulära operahuset, som invigdes i april 2008. Ett operahus som kostade ca 4 miljarder norska kronor. Operahuset är klätt av vit carraramarmor ut- och invändigt. Vi får en rundvisning med guide. Bussen tar oss sedan till Holmenkollen, hopptornet i backen. Här har vi en underbar panoramautsikt över Oslo och områdena runt stan. Skulpturparken

i Frognerparken med över 200 skulpturer gjorda av Gustav Vigeland (1869-1943) inklusive kända statyer som Sinnataggen, Monoliten och Livshjulet. På egen hand promenerar vi runt i Vigelandsparken, en av Norges mest populära besöksmål.

Lunchen äter vi på egen hand vid Aker Brygge, på någon av de restauranger utmed kajerna. Vi fortsätter därefter till det nya Munchmuseet som öppnade hösten 2021. Edvard Munch skänkte sin konst till Oslo kommun när han dog, 20 000 teckningar och 1 000 målningar. Detta anses vara den största gåva en konstnär gett en kommun. Guidning via hörlurar. Här kan vi själva disponera den tid vi vill tillsammans med Munch och hans fantastiska konst. Kort promenad på egen hand till vårt hotell, där det kanske passar med en stunds vila, innan det är dags att äta en gemensam middag, på en bärbelägen restaurang.

Dag 3 Oslo – Arvika – Upplands Väsby

Frukost och avgång mot Kongsvinger och gränsen som passeras vid det självständiga landet/mikrostaten Morokulien. Väl framme vid Sunne Spa serveras dagens lunch. Vi fortsätter därefter till Mårbacka. Tillsammans med en guide besöker vi Selma Lagerlöfs hem och fångas av berättelsen om hennes författarskap och liv. I det vackra hemmet ser vi prov på hennes kreativitet, berättarkonst och Selmas sinne för smak och inredning. Vi påbörjar resan hemåt, förbi Karlstad och stannar längs vägen för möjlighet till eftermiddagskaffe, innan vi är hemma i Upplands Väsby. Ca 51 mil

RESFAKTA

Avresa: 24 maj, 3 dagar

Pris: 6 500 kr

I priset ingår:

- Bussresa
- Del i dubbelrum
- Två frukost
- Två luncher dag 1 och 3
- Två middag
- Guidning i Operahuset
- Entré och audioguide till Munchmuseet
- Besök i Vigelandsparken
- Reseledare

Tillval per person:

Enkelrum 930 kr

Logi: Comfort Hotel Karl Johan

Valuta: Norska kronor

Boka din resa senast den 5 april:
resor@spfvasby.se

Kontakt:

Ginger Rengart
073-262 15 50
ginger.rengart@spfvasby.se

Avresa: 07:30 från Väsby Station,
äter ca 19:00.

Telefon 018-10 25 00
www.hogbergsbuss.se