

## Tacktal SPF Seniorernas resa till Höga Kusten 16-19 augusti 2022

Tisdag morgon och nu startar resan vår  
denna gång den till Höga kusten går.  
40 pigga pensionärer vid stationen väntar  
när bussen kommer och Raija på dörren gläntar  
då känns det jättebra  
för henne känner vi och ville gärna ha.  
Hon har så mycket att oss ge  
som historier om det vi ska se.  
I Gävle Bro gjorde vi dagens första stopp  
där blev det kaffe med dopp.  
Sen på vackra vägar vi till vårt lunchställe far  
det blir på Svartviks Herrgård som vi den lunchen intar.  
Solen skiner och allt går jättebra  
nu ska vi vidare och en vägfärja ska oss ta  
till en f d svensk hemlighet  
Hemsö Fästning, om vilken vi inte mycket vet.  
I berget åker vi 40 m ner  
och sen guiden oss en sann berättelse ger.  
Besöket avslutades med middag och det börjar bli kväll  
så vi går till bussen och far till vårt hotell.  
Trötta och nöjda med denna första da´  
säger vi god natt, tänk vad vi har det bra.

Onsdag och en ny solig dag vi får  
första resan för dagen till Barsta går.  
Ett underbart ställe vid havets kant  
så vackert, man tror nästan inte att det är sant.  
Rotsidan heter platsen vi varit på  
hit borde alla människor få gå.  
Så gick färden vidare till ett gammalt kapell i Barsta  
för att komma in där måste man nyckeln ha.  
På en spik i väggen hängde den  
och när vi var klara hängde vi upp den igen.  
Sen blev det lunch på fiskeläget i Bönhamn  
och därefter vi via Nordingrå mot Mannaminne försvann.  
Efter en guidad tur genom detta projekt  
vi till Skulebergets Naturrum for utan jäkt.  
Vidare så stannade vi vid Höga Kusten bron för att ta kort  
men himlen öppnade sig och regnet öste ner så det fick gå fort.

Torsdag och regnet var slut  
när vi tittade ut.  
Men svalare det var  
så nu koftan på vi tar.  
Ett första stopp på Mjälloms tunnbrödsfabrik det blev  
Sen väntade Ulvön, så vi åter på bussen klev.  
En fantastisk ö kom vi till  
en specialitet var olika sorters sill.  
Bl a sill fick vi smaka på  
i den härliga lunchbuffén vi på restauranger få.  
Sen var det dags för en guidad tur  
och den blev bra, eller hur?  
Sven, en mustaschklädd herre, speciell som få  
berättade för oss allt om sill, innan vi vidare gå.  
För nu gick båten tillbaka igen  
och vi skulle till Ådalen sen.  
Där var en stor demonstration den 14 maj 31  
en av de värsta man i Sverige sett.  
En fantastisk minnesstaty fick vi se  
och historien bakom, oss Raija ge.  
Även denna kväll  
intas middagen på vårt hotell.

Fredag och hemresedá  
och på vägen ska vi trevliga stopp ha.  
Genom det vackra Hälsingland vi far  
och stannar vid Avholmsberget, där vi fikapaus tar.  
En fantastisk utsikt bjuds vi på  
även om det på berget är lite svårt att gå.  
Så far vi vidare till Växbo och får lära oss lite om lin  
man kan också handla saker som handduk, disktrasa, kudde eller duk så fin.  
Slutligen stannade vi vid Växbo Krog  
Där vi en stor och härlig lunch intog.  
Sista bussturen mot Väsby bär  
och ca halv sex var vi där.

Vilken fantastisk resa vi gjort  
allt har gått som smort.  
Vilka fantastiska arrangörer vi haft  
dom har lagt ner stor möda och all sin kraft

för att vi skulle det bästa ha  
och det har dom gjort riktigt bra.  
Tack Inga-Lill för allt jobb som du lagt ner  
förberedelser som måste till och som vi inte ser.  
Tack Raija, den bästa guiden som finns  
det gäller bland både män och kvinns.  
Dina berättelser är underbara  
och vi gillar din röst, den glada och rara.  
Mattias, vad säger man till dej  
en skickligare och trevligare chaufför, det finns det ej.  
Även du under resan ger oss berättelser ur livet  
att chauffören gör det, kan man inte ta för givet.  
Vi hoppas att vi får göra många fler resor med er  
det finns inga andra som så mycket glädje och kunskap ger.  
Ett stort och varmt TACK till alla tre  
härligt att vi med er fått vara me´.  
Men vad vore resan utan oss som var me´  
40 glada pensionärer som mycket fått se.  
Passat tider, inget gnäll  
kommit hyffsat i säng varje kväll.  
tack till alla som var me´  
kanske får vi varandra på en ny resa se.

**Britt (Bibbi) Höglöv**