

Resa till Tyskland maj 2023

Målet för resan denna gång var Hildesheim, omkring tre mil sydöst om Hannover i Niedersachsen. Här bor ca 100 000 invånare. Vi gick vi på stadsvandring med guiden Christine.

Vid Marktplatz finns Knochenhauer-Amtshaus, slaktarskråets hus och Bäckeramtshaus.

Karl den store grundade 815 Hildesheims stift och den första domkyrkan, Mariendom, byggdes. Biskop Bernward byggde omkring år 1000 ut den till en mäktig katedral.

Sevärdheter och konstverk i katedralen:

Bronsdörren, beställd av biskop Bernward (1015), med reliefer från berättelsen om Adam och berättelsen om Jesus Kristus.

Två enorma hjulformade kandelabrar från 1000-talet.

Sarkofagen efter Sankt Godehard.

Sankt Epiphanius relikskrin (1100-talet).

På innergården finns den 1000-år gamla rosenbusken som symboliserar staden Hildesheims blomstring. Enligt legenden kommer Hildesheim blomstra så länge busken gör det. 1945 bombades katedralen, men rosen överlevde. Dess rötter låg oskadade under rasmassorna.

Sedan 1542 är flera av kyrkorna i Hildesheim lutherska, medan domkyrkan har förblivit katolsk.

Vi följde den avbildade rosen i gatstenarna och kom till Michaelis-kyrkan i romansk stil.

Kyrkan grundades omkring år 1010 av biskop Bernward och stod klar år 1033, då Bernwards efterträdare Sankt Godehard var biskop.

De berömda takmålningarna, målade omkring år 1230, med en längd av 27,6 meter avbildar Jesu släkträd. Sevärt är även Änglakörerna och kryptan som innehåller biskop Bernwards gravkammare.

Takmålningarna och änglakören räddades när kyrkan bombades 1945.

På eftermiddagen åkte vi till Einbeck, grundad på 1100-talet, tillhörde Hansan under medeltiden och omges av en hög stadsmur. Staden förstördes nästan helt av brand år 1540, men byggdes snabbt upp igen. Många av de medeltida korsvirkeshusen i Einbeck kommer från denna period. Husen är dekorerade med färgglada detaljer och symboler t ex bagarens hus, fiskarens, apoteket mm.

Under medeltiden var Einbeckölet vida berömt och det fanns 700 ölbryggerier. Ölet exporterades även till Stockholm. Bockölet uppfanns här och ordet Bockbier är en förvanskning av Ainpöckisch Bier.

Einbecker öl bryggs i Einbeck sedan 1378 med hög alkoholhalt.

Vår stadsvandring avslutades med ölprovning.

Nästa dag åkte vi mot bergskedjan Harz där vi skulle åka smalspårig järnväg med ånglokståg. Men först stannade vi vid klosterbränneriet Wöltingerode där vi efter rundvandringen fick se hur klosterlikör framställs samt även provsmaka flera sorter. Klostret grundades 1174 som ett Benedictinerkloster, knutet till klostret i Vienenburg, och konverterade till ett Cistercienser nunnekloster några år senare.

Wernigerodes stadskärna består av färgglada och målade korsvirkeshus och en Marktplatz. Efter en lunchpaus tog vi vår reserverade tågkupé i besittning och for

genom staden på smalspårig räls upp i Harzbergen. I Schierke steg vi av för att hämtas av bussen.

Brockenbanan öppnades år 1900, var stängd under andra världskriget och öppnades igen 1991.

Brocken är det högsta berget i Harz, 1 142 m ö h. Det är till Brocken häxorna flyger under Valpurgisnatten!

Text: Maria Lagerwall

Bilder: Pelle Martinsson, Christer Danielsson, Maria Lagerwall



























Stadtmauer/ Tiedexer Tor

Erbaut im späten 11. Jahrhundert; 1321 erste Erwähnung des Tones, benannt nach dem vor dem Tore gelegenen und im 14. Jahrh. „wüst gewordenen“ Iversasseken Dorf Tiedexen. Im Tor befand sich die Bauinschrift: „Wenn Gott selbst das Haus baut und die Stadt bewacht, ist die Arbeit nicht umsonst und bleiben die Mauern sicher.“ Das Tor ist 1813 abgerissen worden, der Fußgängerdurchgang 1964 eingebaut. An der Brücke über das Krumme Wasser ist die Beker die Jahreszahl 1593 und die Stadtmarke.























