

Glada miner - trots regn i luften!

Lite tur hade vi allt för efter en riktig kraftig regnskur fram till klockan 13. 30, och det var dags för avmarsch i SPFS: första kulturvandring, då lättade molntäcket.

I en serie på tre vandringar så gick den första till Kykobil som har Gislaveds kommuns största träd. En lind som har en omkrets på 6,29meter och en höjd på 22 meter. Ålder var det ingen som hade svar på men det sägs att en lind kan bli upp till 500 år.

18 SPF-are fanns på plats och vandrade under, Åke Johanssons ledning, Moavägen upp till kyrkan och vidare till den stora linden.

Tanken var sedan att inta medhavd fika utanför Hembygdsgården där Lars-Erik Pettersson fanns på plats för att berätta om skolan som blev hembygdsgård.

Men under rådande väderlek gjordes en snabb omgruppering och man samlades istället i Församlingshemmet som kunde erbjuda avståndssäkra sittplatser.

Lars-Erik höll en intressant historik om skolans "barndom" i Hestra, kyrkskolans tillkomst som sedan blev hembygdsgård.

Under tiden intogs medhavd fika och efteråt kunde deltagarna titta in i hembygdsgården och ta del av gamla tiders vingslag och bese gamla föremål.

Gislaveds kommun lät i början av 2000-talet ta fram en dokumentation, som finns i bokform, över kommunens jätteträd. Fem sådana böcker lottades ut till deltagarna.

Nästa kulturvandring arrangeras onsdagen den 19 maj och går till Äspås med fikapaus under en imponerande alm. Där ger också Lars-Erik lite information om Äspås "då och nu". Samling på Equmeniakyrkans nedre parkering klockan 13.30

Vill du komma med men känner att det blir lite för lång promenad slå då en signal till Charlie på telefon 0730 35 12 57 så ordnar vi bil med hämtning klockan 14.00 på önskad plats.

Den avslutande vandring går på Golfbaneleden och Ettö onsdagen den 26/5 där Halvard Nilsson kåserar över Nissafors Bruks industrihistoria.