

*SPF Guldstaden samlade åter sina Passion för livet grupper till en storträff. Nytt koncept senaste träffarna är underhållning första timmen, därefter fika. Andra timmen information från någon intressant verksamhet. Är ett uppskattat upplägg. Lokalen var som vanligt fylld av förväntansfulla seniorer. Ämnet första halvlek handlade om "Sara Lidman". Carin Nilsson tog plats för att berätta om Sara. Sara debuterade som författare med romanen Tjärdalen 1953 och blev en av 1900-talets stora svenska författare. År 1960-1961 bodde Sara i Sydafrika. På grund av samröre med den svarte oppositionspolitikern Peter Nthite åtalades Sara för brott mot Sydafrikas morallag och hotades med mångårigt fängelsestraff. Åtalet lades ned efter påtryckningar från FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld mot löfte att hon aldrig skulle återvända.*

*Sara engagerade sig i kampen mot atomvapen, mot apartheid och USA:s krig i Vietnam. Vid mitten av 1970-talet flyttade hon tillbaka till hembyn Missenträsk och skrev en serie romaner om moderniseringen och koloniseringen av Norrland.*

*Carin berättade om den resa hon och hennes familj gjorde till Hanoi i slutet av 70-talet. Mycket intressant höra vad de mötte och hur de upplevde detta land.*

*Fikadags med kaffe och dopp, innan vår gäst Linda Dehlin skulle komma.*

*Linda inledde med en kort presentation av sig själv. Därefter visade hon ett intressant bildspel om den verksamhet hon representerar. Tänkvärda punkter som "Förenkla arbetssätt", "Bromsa upp och Utvärdera", "Medarbetare i fokus", "Kompetensförsörjning", "Alla behövs och gör sitt bästa" m.fl.*

*En bra beskrivning av begreppet "Utskrivningsklara" gavs. Många var vi som hört och läst om detta nyligen. Linda gav exempel på hur det kan gå till, bl.a. om krav på ansökan om stöd, förberedelsen inför hemgång mm. Viktigt för att få förståelse för varför det kan ta tid.*

*En annan fråga kom upp angående SÄBO och besittningsrätten den boende har. Arbete pågår för att skynda på in- och utflyttning, vilket skulle möjliggöra att snabbare få plats för den som står i kö. Avslutningsvis fanns tid för frågor. Linda uppmuntrade till att fråga, ville besvara alla frågor som kom upp och som var möjliga att ge svar på.*

*En givande eftermiddag, i samarbete med Vuxenskolan.*

*Text Carina Åman, foto Eva Burström*