

## Café Livslust med Kurt Boman

Kurt växte upp under fattiga förhållanden i Kalvträsk under efterkrigstiden med två föräldrar, som båda var döva.

Mamman var född döv och talade inte, pappan som blev döv i tidig ålder talade ganska bra och kunde t.o.m. läsa serietidningar för sin son.

Familjen lyckades alltid kommunicera och förmågan att förstå och läsa kroppsspråk har Kurt haft stor nytta av i yrket.

Trots att familjen hade det fattigt så lades de pengar, som någon gång fanns över, på barnen och deras framtid. Boken "För hjärtats skull" har Kurt skrivit för att hedra sina föräldrar.

Kurt flyttade sedermera till Varuträsk, gjorde sin läkarutbildning i Umeå och när han var färdig så arbetade han som provinsialläkare i Boliden.

Kurt drabbades av en depression under sin tid som student på läkarlinjen i Umeå. Detta gjorde att Kurt fick en större förståelse för psykisk ohälsa.

Kurts tidiga intresse för studier tog sedan med honom på en klassresa till titlar som överläkare, docent, universitetslektor och professor.

Han var också med om att starta "Norsjöprojektet", som invigdes 1985 och pågick till 1994 och som hjälpte Norsjöbor att börja motionera och äta bättre.

Han var den första på Skellefteå lasarett som disputerade och var en av grundarna till Stiftelsen för medicinsk forskning på samma lasarett.

Ja, spaltmeter kan skrivas om denna mans liv och han är fortfarande "Still going strong", en gripande och spännande eftermiddag i sällskap med Kurt Boman!  
Tack!

SPF Seniorerna Guldstaden

Text Christina Jonsson, foto Göran Olofsson

Detta var ett arr i samarbete med Vuxenskolan.