



LÖNN'S BUSS

SRF
SENIORERNA

Gästriklandsdistriktet

POLEN med GDYNIA-GDANSK-SOPOT

KULTUR OCH HISTORIA



POLENS RIVIERA



JASTRZEBIA GÓRA



Pensionat Linné

Polen ett land i ständig förändring!

För 35 år sedan började Polen att bryta sig loss från det dåvarande östblocket och den positiva förändringen märktes överallt. Satsningen på turism har placerat landet på tio i topplistan över resmål i Europa. Följ med och möt Polen från dess nya sida. Vi åker den bekväma färjevägen Nynäshamn-Gdansk tor.

Program 4 maj tom 9 maj

4/5

Avresa från Hofors-Sandviken-Gävle för resa till Nynäshamn där Polferries bekväma båt Nova Star lägger ut från kaj kl 18.00. Middag och samkväm ombord.

5/5

Vi äter frukost före ankomst till Gdynia kl 12.00

Vår svensktalande guide och även ägare av Pensionat Linné möter oss vid ankomst. Äventyret börjar med att vi skall åka båt på Kanal Elblaski, båten går både på land och i kanalen. En av få attraktioner i världen med denna annorlunda lösning. En slussning på land och den båtresan tar ca 3 timmar.



Dagens lunch består av en picknick från bussen och efter det är det dags att åka till vårt boende under resan. Det är Pensionat Linné

Jastrzebia Góra en liten fin stad vid Polens kust där vi checkar in och äter middag.



6/5

Idag ska vi göra ett besök i Trestadsområdet Gdynia-Gdansk-Sopot. Vi gör guidade turer med vår egen guide Robert, i de tre städerna som ligger som ett pärlband längs kusten.

Dagens lunch serveras i gamla stan i Gdansk.

Ett besök görs även på Solidaritets centrum på Varvet i Gdansk.

Vi försöker även att passa in orgelkonserten i Oliwa Katedralen.

Åter till Linné för lite egen tid och middag.



7/5

Efter frukost är det dags stiga in i bussen för att uppleva mer av Polen, kanske den mörkare tiden då landet var invaderat under andra världskriget. Vi ska köra ut på den långa halvön med det knepiga namnet Hel. Här finns massor av krigsminnen och historia. Men nu är det ett semesterparadis för polackerna. En god fisklunch serveras ute på yttersta spetsen på Hel.

Vi åker vidare till de stora skogarna där Polens största massgravar efter kriget finns och som är en stark upplevelse.

Vi försöker även att hinna med ett besök på ett köpcentrum för lite billig shopping. Åter till Linné för middag.

Efter middagen (för de som vill) besöker vi ett av världens största whiskyhus. I baren finns över 2000 olika sorters Whisky. Huset är öppet 365 dagar/år 24 timmar/dygn och finns med i Guinness rekordbok. Detta paradiset för whiskyälskare ligger på promenadavstånd från hotellet.

8/5

Vi tar farväl av Linné och familjen Mackowski för denna gång. Resan går till Szymbark där vi får se en uppochnervänd värld och världens längsta handsågade plank, världens längsta flygel m.m. Dagen lunch serveras på ett Kaszubiskt värdshus i Wyczechowo där vi äter deras spännande nationalrätt.

Vår båt lägger ut från Gdansk kl 18.00.

Middag och samkväm ombord.

9/5

Frukost serveras ombord. Vi lägger till i Nynäshamn kl 12.00

Och efter det återstår en bussresa hem till våra påstigningsorter

Fakta

Avresa 4 maj 6 dagar och pris 8.450 kr

I resan ingår

Bussresa

Del i tvåbädds utsideshytt (enkelhytt 1.175 kr)

Logi (tillägg enkelrum 950 kr – begränsat antal)

5 frukost 4 luncher 5 middagar

Guide och entréer

Anmälan **per mail** till inger.l.skjold@gmail.com

Glöm ej ange namn, adress, födelsedata år-mån-dag, mobilnummer och ev tillägg

Frågor (ej anmälan) 070-4613355

Sista anmälningsdag 1 mars

Buss avgår från Hofors kl 12.30 Sandviken kl 13.00 Gävle kl 13.30

Teknisk arrangör Lönns Buss AB www.lonnsbuss.se

info@lonnsbuss.se 0270-124 20

Resegaranti finns ställt hos Kammarkollegiet

