

Trubadurafton den 14 mars, kl 18.00 på  
Bergslagskrogen  
Dansbandsklassiker från folkparken  
Musikgruppen BBC underhåller



Yvonne tar emot våra gäster för kvällen. Därefter hälsar Kerstin alla välkomna och ger lite information om kvällen. Lätt information om maten och om vilket bord som börjar. Musiken står BBC från Karlshamn för.





Monika och Birgitta var först ut idag. Mums fillibabba! Det här ska smaka gott!





Många SPF:are träffades denna kväll för god mat och dryck, bra musik, trevligt sällskap vid borden. Det bjöds på många härliga skratt under kvällen.



Pettersson med två vackra damer!



Olofsson med två vackra damer!



Ytterliggare tre vackra damer!



Oj oj oj! Kung i baren för en dag! Mmm, vem står där?  
Magnus serverar oss det vi vill ha. Det glädjer oss!





Kanske en liten vits som mynnar ut i ett gapskratt! Underbart!





Det är så härligt med bilder, speciellt när man upptäcker att folk har roligt när vi träffas.





Samtalen duggar tätt. Några bilder från flera bord nedan.









Efter maten och kaffet blev det mycket musik och bra var den! BBC sjöng och spelade och vi sjöng med dem. Gamla godingar som Please release me, Du gav bara löften, Kan Man älska nån på avstånd, Arrivederci Roma mm. Så nöjda med kvällen!





Slutligen dags för dragning av lotterivinster för dagen. Flera lyckliga vinnare.







Hej Millie här.

Nu är det ett tag sedan sist. Det var på Arlövsrevyn som var så bra. Det är första gången jag är på en trubadurafton. Har varit jättekul men oj vad jag är trött nu. Musiken klingar i mina öron och alla goa skratt som hörts i vimlet Som ni ser har jag redan krypit ner i bingen och lagt mig tillrätta för en skön natts sömn.

Tack för ikväll!

Nästa torsdag den 21 mars är det filmförevisning på biografen i Ronneby, Sista Racet. Har ni anmält Er? Om inte, hör efter om det finns biljetter kvar.

Tjingeling!