

Heldagsutflykt!

Torsdag den 11 april



Huvudprogram för dagen var
Korrö hantverksby med
skådespeleri och
Kyrkebybränneri och lite till!
Solen var inte med oss men det
var ju heller inte snöstorm eller
solförmörkelse! En jättefin dag!

Varför åker man på utflykt? Jo för att ståfika är så himla gott! En fralla för alla som de tre musketörerna sa!



Göran körde raka krokiga vägen till huvudmålet Korrö Hantverksby! Mannen i frack, Bryggaren Carl Frederic Uebel, välkomnade och tog över sällskapet! Bryggmästaren förde sina gäster tillbaka till 1800-talets senare hälft! Två förare av klass! En som förde oss framåt och en som förde oss bakåt!



Visst är han stilig Bryggare C F Uebel! En passande Herrgård i bakgrunden.



Färgeriet en anrik byggnad från 1844. Här blandades kulörerna för infärgning av garn mm. På loftet i drängkammaren spelades Robert i Utvandrarerna in.



Kan man få en strut
au di syrlige?



Ronnebyån rinner genom Korrö naturreservat. Till vänster är restaurangbyggnaden och till höger kvarnbyggnaden.



Corro quarn från
1500-talet- nybyggd
på 1800-talet



Utanför är det "sommaring" och en brusande Ronnebyå. Inne i restaurangen är det längtan efter mat! God mat blev det!





Nu har vi kommit till Vissefjärda med en viktig brännpunkt, nämligen Kyrkeby bränneri! Mycket kan bli på sniskan!



Direkt från bränneriet tog fotografen denna bild på Vissefjärda Café. En stärkande kaffetår gjorde sitt och hemmagjorda praliner på hemfärden fick bli avslut på denna välplanerade, trevliga och intressanta utflykt! Tack alla deltagare och alla som hjälpt till att arrangera och genomföra denna resa! När blir nästa?

