

SPF-kören i Ronneby

Torsdag den 7 december, snöblask, småkallt och halkigt hindrade inte ett stort och glatt antal att samlas i Rosa Huset. Vintern och julen skulle ju sjungas in!

Lokalen dukad och klar. Sista dagsljuset lyser in genom våra fina fönster.



Fullt på parkeringen. Bostadsrättsföreningen Påfågeln sköter plogningen så bra! Undrar hur länge drivorna blir liggande? Vi slipper i alla fall klippa gräset!



Garderoben blir lätt fylld en sådan här vinterdag.



Kören förbereder sig! Här gäller det att vara med på noterna! Stig och Birgitta undrar om man missat något!



I köket luktar det så gott
från hembakade
pepparkaksmuffins och
nybryggt kaffe! 12 kannor
blev det totalt!




De tomma platserna är till kören och serveringspersonalen. Det är så roligt att det kommer så många på våra möten!



Någon nämnde att vi behövde bygga ut inte riva vår fina lokal!



Kerstin välkomnar dagens underhållare, vår egen SPF-kör i Ronneby ledd av Birgitta Lindén. Birgitta hade en del att stå i med MP3-filer, -högtalare, gitarrspel och sång.



Ja just det! Det var ju en mikrofon att hålla i också!



Tre fyllda långbord med kaffe i mellanakten före allsången tillsammans med kören.



Nu är det allsång!





De duktiga körmedlemmarna tackas och blommeras! De kunde sjunga alt!



Kören tackade sin ledare för det gångna året!



Blommor till Birgitta samt till våra kafévärdar John och Solveig i *bakgrunden*.



En av de glada vinnarna i dagens lotteri! Undrar om tomten i bilden ville säga något i mikrofonen om priserna!





Tack till alla som kom. Kerstin upplyste om dagens kostnadsläge som tyvärr påverkar våra priser för kafé och månadsmöten 2024. Glöm inte årets sista evenemang med jultallrik och Lucia den 14 december på Bergslagskrogen! En riktigt God Jul önskas alla om vi nu inte ses innan dess!

