

Torsdag den 26 oktober kl 14.00. Café i Rosa Huset. Tema: Ronneby förr och nu!

Lisbeth och Göran Johansson presenterade en historisk bildberättelse från 1800-talet till idag. Linus Ingemansson som bidragit med bl.a gamla bilder från vykort till skapandet av denna bildberättelse kunde inte delta pga tomtesnuva!

Kerstin och Yvonne välkomnar! Det blir fullsatt denna eftermiddag!



Kan det vara det här som lockade eller

Kaffe med doppa eller lotterivinster?



.....var det det här eller.....

Lisbeth och Göran Johansson presentation:
Ronneby förr och nu, en historisk bildberättelse?



Eller bara detta? Nämligen den viktiga gemenskapen! Förmodligen är det en kombination av alltihopa!



Huvudtemat var dock Lisbeths och Göran Johanssons fascinerande, roliga och intressanta bildberättelse om Ronneby stads, framför allt, byggnader men även folkliv från förr till dags dato!



Här är det en bubbla som fått extra bubblor! Kolla även gubbarna på taket!



Kerstin blommar Lisbeth och Göran och tackar för en mycket intressant och underhållande berättelse! Det var som sagt fullsatt idag och ändå stod det ett tjugotal på väntelista! Programkommittén undersöker möjligheten om en ny träff. Besked om detta kommer!



Undertecknad vill inte publicera fler bilder från Görans och Lisbeths fina arkiv. Det klarar de själva så mycket bättre vid nästa träff!



Ett urval av vinnare i lotteriet! Visst har vi det roligt!

Våra kära cafévärdar fick jublande ovationer för gofika och även en lottvinst!



Tack alla som kom! Kerstin avslutar med vad som komma skall enligt höstprogrammet. På lördag och söndag 28-29 oktober är det teaterresa till Malmö. Vårprogrammet 2024 skall behandlas inom kort och är i stort sett färdigt. Tjingeling!

