

SPF-kören Rosa Huset 3 nov 2022

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Text o foto: Göran Lander



Här inne på
kontoret
hängde kören
när jag kom.

Peptalk.
Och det gick ju
så bra!









Birgitta Lindén ledde för första gången kören inför publik och det blev en lättsam och glädjeric stund. Under blomavtackningen, som jag hade turen att få fotografera, kan man tydligt se att det här är bra.

Egentligen borde vi alla sjunga. Egentligen borde vi alla sjunga i vår egen kör, varje dag.

Rosiga kinder och stora leenden.

Vi som var där tillhör förmodligen de redan frälsta. Fyllde lokalen till sista plats. Kan det snart vara dags riva någon vägg?

Ordförande Kerstin informerade lite om kommande aktiviteter, finns i programbladet. Titta helst på hemsidan/appen där uppdateringar finns. Biblioteket, de böcker som lämnats i våra hyllor, är naturligtvis till för att läsas. Ingen administration, låna hem, ställ tillbaka, lämna gärna något själv istf att slänga.

Observera också att SPF-appen är uppdaterad och idag visar näst intill hela hemsidan. PA och Göran hjälper gärna till med uppdateringen som måste göras för hand. Hämta hem en ny app så löser det sig självt.

Kaffe, kaka och Drömmen om Elin, ingen dålig blandning. Melodin är förresten Calle Jularbos, Peter Himmelstrand har gjort text och det är nog Tommy Körberg som gjort den riktigt känd i modern tid.

Min morbror Bror i Våmhus, Mora, dragspelade melodin redan på 1950-talet när jag en kort period bodde hos honom, så den känns trygg för mig.

Föreställningen avslutades med "Vår bästa tid är nu" och den satt ju som en smäck!

Tack kören och er andra som jobbade.

I SPF
seniorerna
använder vi
avbitartänger.
Öppna slut-
sålda lott-
ringar.

Där ligger två
Garbos ögon
uppe till
vänster,
bakade av
Solveig. Ett är
mitt!















