

Sammanfattning av resa till Öland 23 - 25 augusti 2022

I Veberöd var det samling vid Broddes plats och där var många förväntansfulla resedeltagare. Bussen hade redan hämtat resenärerna från Genarp så bussen var nästan full när vi lämnade Veberöd för att hämta upp någon i Lund. Sedan gick färden vidare mot Öland.



I bussen blev det tid att läsa morgontidningen för de som ännu inte hade hunnit med det. Och Sivert påbörjade anteckningarna till den här sammanfattningen.



Första stoppet på vägen blev Ekohallen utanför Fjälkinge där vi bjöds på en enkel frukost bestående av en fralla med pålägg och kaffe eller te. Vissa kände till att de inne i affären säljer lösgodis för bara 4,98 kr/hektot så då smet hen in och köpte ett kilo godis för att ha som mellanmål under resan. Det var många som uppskattade initiativet när de blev bjudna att hjälpa till att konsumera dessa godsaker.



Sedan fortsatte resan längs E22-an och nästa stopp blev ett kort uppehåll vid Brömsebro där det finns en toalett. Det blev kö dit och under tiden kunde de andra läsa om freden som slöts där 1645 mellan Danmark och Sverige.

Vi fortsätter sedan resan norrut i Småland. Vi kör förbi Kalmar och ut på Ölandsbron.



I Arontorp stannade vi och åt lunch. Guiden hade beställt kroppkakor eftersom det är Ölands nationalrätt och det borde alla smaka. Men det var inte alla som var intresserade av det för de hade smakat förr och var inte förtjusta i smaken. En del av dem som aldrig hade smakat denna maträtt provade men blev inte så förtjusta i framför allt höljet. Det var ett tjockt skal av rårivna potatisar. De åt upp inkråmet för det smakade tydligen bättre eftersom det hade smak av kryddpeppar. Kroppkakorna skulle ätas med lingon, grädde och smör och man skulle dricka mjölk till. De som inte ville ha kroppkakor begärde och fick serverat raggmunkar. Raggmunkarna var inte heller till full belåtenhet för de var tjocka och stora och inte det vi i Skåne är vana vid.



Första sevärdheten på resan var Ölands södra udde med fyren Långe Jan. Vägen dit gick över Stora Alvaret som var rejält torrt och brunbränt. Det var synd om de djur som gick och betade i det torra gräset. Antagligen fick de stödutfodra dem så de inte skulle svälta ihjäl.



Långe Jan är inte bara en fyr utan också en viktig fågelstation. När vi gick runt och tittade kunde vi se massor av fåglar ute i vattenbrynet, mest skarvar och måsfåglar av olika slag. Det fanns också några sälar en bit ut på sandbankarna. Några gick de 197 stegen upp i fyrtornet och tittade på den fina utsikten över södra Öland.

Innan vi fortsatte färden bjöds vi också på eftermiddagsfika på restaurang Blå Fågeln.



På väg norrut ville några fotografera några väderkvarnar som stod utmed vägen. Medan vi stod där och tittade kom plötsligt ett stort följe med beridna hästar och visade upp sig. Man skulle tro att de var beställda att komma förbi med tanke på att hon som ledde det hela var lillasyster till en av resedeltagarna. Men så var det inte men ett pittoreskt inslag i vår resa blev det.

Slutmålet för dagen blev hotell Witt som låg mitt inne i gamla Kalmar. Busschauffören hade det inte lätt att krängla in den stora bussen i de trånga gatorna, som var byggda för häst och vagn. Men han klarade det även om han fick backa ett par gånger på det svåraste stället. Vi serverades middag på hotellet och det var en enkel rätt med lårfilé av kyckling med tillbehör. Ingen kulinarisk höjdare.



Som dessert till middagen fick vi en chokladmousse med hallonsås. Plötsligt under middagen kommer syskonen Ann-Mari och Kent och deras kusin Hasse Hansson fram och sjunger några trevliga sånger. Ann-Mari avslutar med att läsa upp en lång kravspecifikation på vad en mor måste kunna och det var inte lite. Efter en natt som kändes som en tropisk natt, då hotellet inte har luftkonditionering på rummen, åkte vi till Ölands stora sevärdhet Borgholms slottsruin. Det var stort och mäktigt med mycket av historiens vingslag. Tyvärr handlade det mesta om krig och erövringar. Det var ständiga krig mellan Danmark och Sverige, men det fanns också inslag av piratangrepp. Det är skönt att dagens styresmän i stora delar av världen har lämnat sådant även om det tyvärr fortfarande finns vissa idioter kvar som håller på och kallar det för specialuppdrag.

På den nedre bilden ser vi hur slottet såg ut innan den stora branden.

Efter slottsruinen åkte vi till Solliden men innan vi gick in där tog vi oss en god fika i Kaffetorpet som ligger precis utanför Sollidens slott. Där fick vi stora, goda, nygräddade bullar.



Kungafamiljens sommarparadis Solliden var naturligtvis inte öppet men parken är öppen för alla och det var en skön rundvandring vi gjorde där. Vädrets makter var fortfarande med oss så det var skönt att gå runt i omväxlande sol och skugga.



I parken fanns bl a en mycket sevärd utställning med skulpturer av Susanne Demåne med skulpturer i olika material bl a den nedanstående som hon fortfarande höll på att arbeta med



Mätta på all kunglig kultur gick färden vidare mot Kent ordförandens sommarstuga norr om Färjestaden. Den var belägen i en härlig gles tallskog. Kent hade lånat in trädgårdsmöbler från alla grannarna runt om så alla fick sittplats och det var verkligen underbart att sitta i lugn och ro och prata. Kent bjöd på grillad korv och även grillmästaren var inlånad. Hon var en bekant till Anna och skötte sin uppgift med den äran. Vi fick också diverse drycker att skölja ner korven med, både svagare och starkare. Medan vi satt och njöt av tillvaro och mat steg Kent och Ann-Mari tillsammans med deras kusin Hasse Hansson upp och sjöng några härliga sommarsånger.





När alla var nöjda ledde Kent oss till en stuga längre in i stugområdet. Där huserar två män som har ett genuint intresse för trädgårdsodling. De har gjort om en enkel sommarstugetomt till en prunkande oas av blommor, statyer, grönsaker och vattenspel.

Så den lediga eftermiddagen som var tänkt att spenderas med fritt strosande i Kalmar tillbringades i en härlig tillvaro hos Kent och Anna. Stort TACK för det.



Middagen på kvällen var Biff á la Lindström, en rätt som sägs ha serverats första gången på just hotell Witt. Det ska ha varit en kapten Henrik Lindström som tagit med sig receptet hem från St Petersburg 1862. De var goda men man såg inte så många rödbetstärningar i biffarna.

Efter en stärkande frukost packades det sista ner i resväskorna och så var det dags att ge sig av hemåt. Men det blev inte så långt till första stopp. Vi skulle in och titta på Kalmar slott. Men innan vi kunde ge oss iväg visade det sig att några hade glömt att lämna in sina hotellrumsnycklar.

När vi kom till slottet tog guiden emot oss på borggården iklädd tidstypiska kläder. Det var en kvinna med en stark och tydlig stämma som gick runt med oss i några av slottssalarna. Hon berättade med inlevelse och dramatik så det var en fröjd för oss gamlingar, som har börjat höra lite dåligt, att lyssna på henne. Vi fick höra hela Vasaättens historia från Gustav Vasa till drottning Kristina. Vi var inne i drottningens rum och kungasalen och i familjens matsal som var den minsta matsalen på slottet. Här var det dukat till middag med massor av olika maträtter.





På den fortsatta vägen hem blev det lunchstopp på Blomlöfs rökeri utanför Brömsebro. Det blev fullt i restaurangen när vi 50 gäster välldde in. De hade mycket god mat och själv valde jag varmrökt lax med romsås och ett glas gott vin till.

Utöver all mat och dryck på olika matställen så serverades det speciella drycker i bussen också. Dessa hjälpte kanske till att hålla hög och glad stämning i gruppen.

Färden fortsatte hemåt men naturligtvis hann vi med ett fikastopp på Ekohallen också. Där fick vi en maffig Budapestbakelse och te eller kaffe. Så nu var vi mätta igen och färden fortsatte hemåt.

Guiden Eddie ville inte att vi skulle slappna av helt innan vi kom hem så han hade ordnat ett quiz där han kunde kolla upp om vi hade lyssnat på all information vi fått under resans gång. Det var 18 frågor och de som var duktigast hade 15 rätt. Ingen behövde följa med bussen hem och städa ur den eftersom ingen hade under 10 rätt.

Stort tack för denna trevliga resa med fina studiebesök och trevligt umgänge och MYCKET mat.

Vid tangentbordet
Sivert

