

## 2023 10 02 SPF Seniorerna Öst-Jämtland "Minnen och episoder från mina resor" med Pia Magnusson på Hotell Östjämten i Kälarne.

SPF Öst-Jämtland samlades på hotell Östjämten i Kälarne för vår månatliga gemenskapsträff. 31 pigga personer var vi.

Lunch intogs på hotellets restaurang och därefter samlades vi för att lyssna på Lilian "Pia" Magnusson. Hon berättade levande och underhållande om sitt liv som började i Junsele. Hon träffade sin man, Bertil i Stockholm, men uppväxt i Kånkback, Hammarstrand. De arbetade båda på LM Eriksson och snart bar det iväg ut i världen på arbete eftersom LM Eriksson är och var ett internationellt företag.

Pia var nygift och maken åkte till Kuwait på sitt första uppdrag. Det var inte det roligaste tyckte Pia men sen reste de tillsammans till Egypten och Oman. De bodde på en camp som byggdes upp under tiden Bertil arbetade med telefoninstallation i landet. Kvinnorna som inte var anställda fick ställa i ordning lägenheterna.

Oman var ett stängt land till mitten av 70-talet men öppnades och moderniserades av Sultanen d.y. 1975 när landet öppnades hade landet en jubileumsfest och makarna var inbjudna till Sultanens palats.

Oman ligger längst upp i norr på Saudiska halvön och temperaturen var mellan 25-48 C. Pia saknade att frysa. Hon blev genom exponering befriad från sin spindelfobi på grund av mängden spindlar överallt! Hon försökte plantera lite svenska växter men det gick inte som hon tänkt trots att hon gödslade med åsnespillning.

Pia älskade bergens olika skiftningar och de vackra solnedgångarna. Hon behövde inte bära slöja när hon vistades i samhället. Maten var så billig så det blev ofta oxfilé.

Hon visade oss föremål från länderna och även foton. Hon skickade runt frimärken och valutan Rial.

De bodde några år i Libyen och fördelen var närheten till Malta dit de åkte på ledigheter. Även Bagdad i Irak blev en hemvist några år. Där var det stundtals oroligt och skrämmande.

Det hade hänt mycket i Oman mellan 1960-talet och mitten av 1980-talet när Pia bodde där sista gången.

När Bertils utlandsuppdrag avslutades avtackades han av Sultanen själv och fick en gåva. En mycket vacker kniv, khanjar. Vackert graverad.



De beslöt att avsluta med en jordenruntresa. De besökte Singapore, Bali, Bora Bora, Sidney, Fidji Tahiti och frågan var om de även hann med lite jazz i New Orleans! En 6 veckor lång resa innan de landade i Stockholm några år. Till slut flyttade de till Pålgård i Ragunda kommun.

Det var spännande att få en inblick i Pias intressanta liv i de olika länderna de bodde i och som berättades med humor och illustrerades med både dans och klädse!



*Text Gunilla Smårs*

*Foto Anna Lögdberg*