

Medlemsmöte 2022-09-12

Vi har medlemsmöte andra måndagen i månaden och den 12 september var det dags för höstterminens uppstart. Trevligt att efter sommaren komma i gång med regelbundna rutiner och dit hör medlemsmötena! Denna måndag fick vi besök av den sprudlande Gunilla Nilsson-Edler som entusiastiskt talade under rubriken "Starka kvinnor och intressanta män". Östersunds stad grundades 1786 och järnvägen kom år 1879. Johan Törnsten ritade det rutformiga gatunät som karakteriserar Östersunds innerstad. Fler namn som ännu lever kvar i staden är "Onkel Adam" som på sin tid var benämningen på den regementsläkare som 1845 startade Jämtlands Tidning. Kvinnorna bedrev ofta gästgiveriverksamhet men även telgelbruk och handel med färgade garner och spannmål som bl a levererades från Kalmar per båt till Sundsvall för vidare transport till Östersund. Således seriösa entreprenörer varav Gunilla även visade bilder på några av de som låtit avkonterfeja (dvs fotografera) sig. En kvinna som tillsammans med sin man bedrev gästgiveri vid Stortorget men även en teater intill kallades "Tant med vyer och känsla för pluringar". Kvinnoyrken denna tid fanns t ex i telefonväxel med strikt reglemente kring klädsel och utseende. Tvätterskorna tvätteriet vid nuvarande båthamnen var även de underkastade strikta sk. tvätthusregler. Kvinnor var även porträttfotografer. Till nöjena hörde utflykter till tivoli-parken på Frösön vid Dalhems brygga. Då som nu nyttjades isen vintertid till nöjen som att männen red på hästar och kvinnorna tolkade efter på skidor.

Gunnillas historier är oändliga och denna eftermiddag fick vi ett angenämt axplock ur hennes skatt allmedan hon tog sig en hutt av starkvatten, dvs undergörande vatten som hämtats från källor med nordrinnande vatten.