

Ordförande har ordet

Tänk vad en termin går fort när man har trevligt ihop på alla aktiviteter, fester och resor som vi SPF-are har i Nässjö. Vi gör dock som skolorna tar lov under sommaren men är tillbaka igen i slutet av augusti med våra aktiviteter. Vi har redan nu i stora delar gjort klart höstens program som vi kommer att lägga ut på nätet och presenterar i våra pärmar när vi kommer igång igen efter sommaren. Första resan efter sommaruppehållet gör vi den 30 september till Tranåsbygden. En resa med ett varierat program, där vi besöker Gammelbyn Hultet, Tranås skinnberedning och Brostorps gård, där vi äter så mycket ostkaka vi vill. Den 13 november dukar vi upp till Afternoon tea, där vi försöker efterlikna den engelska seden så gott vi kan. Julresan går i år till Rostock som lär vara en storslagen marknad. Torgkaffe, månadsmöte, oktoberfesten, pubafton och nyårsaftonfesten finns förstås med i vårt program. Det kan också bli ytterligare någon resa eller aktivitet under hösten. Vi har vårt bokningssystem öppet under sommaren. Ni kan anmäla er till de olika aktiviteterna som finns i kalendern vi lägger ut på nätet men med undantag av oktoberfesten. Där öppnar vi bokningen den 3 september i samband med vårt första månadsmöte. Det är en populär fest som snabbt blir fullbokad och vi vill därför ge både webbläsarna och pärmläsarna samma möjlighet att anmäla sig. SPF-kören sjöng på säsongens sista torgkaffe Idas sommarvisa. "Du ska inte tro det blir sommar ifall inte nån sätter fart..." Måne det vara kören som fick fart på sommaren som nu verkar vara på gång nu när vi kommit in i juni. Vi önskar er alla en skön och trivsamt sommar. Vi ser fram mot att få träffa dig på våra aktiviteter när vi kör igång igen i höst.