

Vår Tysklandsresa började som brukligt med sång och goa skratt i bussen, trots att vi alltid startar tidigt från Munka. Efter en dags resa med stopp för lunch anlände vi till ett slottsliknande hotell i Goslar. Här skulle vi bo och äta under vår vistelse i 4 dagar. Några tog även tillfället i akt att bada i den fina inomhuspoolen.

Dag 2 hade vi en guidad tur i Goslar Altstadt med fantastiskt fina gamla korsvirkeshus från 1500 talet och små gränder, ett stort Kejsarpalats fick vi se och höra om. Efter ett besök på Goslars bryggeri med provsmakning av deras goda öl, lyssnade och såg vi det berömda klockspelet på torget med även ett tjustigt rådhus. Eftermiddagen fick vi ströva och upptäcka på egen hand. Gemensam middag på hotellet efter en givande dag.

Dag 3 körde vi i vacker natur och första stoppet var en imponerande damm, som producerar el, 106 m hög, Tysklands högsta damm Rappbodetalsperre. Det fanns även en 415 lång hängbro som många modiga provade på att spatsera över medan vi andra tyckte det var spännande nog att titta på. Sen körde vi vidare till ännu en idylliskt liten stad, Wernigerode, där vi bl a tittade på Det Minsta Huset och Det Sneda Huset. Det sägs också att här samlas alla häxor som hos oss, när vi åker till Blåkulla och där var lite häxor sittandes lite här och där i skyltfönster och utanför på gatan. Lite lunch satt fint innan vi åkte vidare och stannade vid Tysklands minsta kyrka, som ligger i Elend. En vacker och spännande tur.

Dag 4 åkte vi till Wolfsburg, en jättestor nöjespark för bilälskare, Autostadt. 28 ha så om man ville se allt borde man ha 3 dagar på sig. Bl a fanns där 2 glastorn med 400 bilar i varje torn som väntade på att deras kunder skulle hämta dem. Bilmuseum och jätte fina grönområden med blommor och dammar. God lunch åt vi på en restaurang som låg på detta fina område. Därefter åkte vi till Wolfebuttel och fick en guidad rundtur i stort gammalt slott. Denna stad är också hemort för Jägermeister så naturligtvis bjöd Lotta oss på denna goda örtlikör. Åter till hotellet för middag och en god natts sömn så vi orkade gå upp tidigt dagen därpå för hemfärd. Stannade för lunch på en grekisk restaurang innan färden fortsatte hemåt. Hemma i Munka ca 21.00. Vi var 48 st som upplevde detta tillsammans Stort tack till Lotta och Monica som ordnar och fixar så vi alla skall ha det bra. Vi får inte glömma vår fantastiske chaufför Sten på Vannarpsbussar. TACK säger vi alla/Lena