

Albanien 30 maj – 7 juni

9 fantastiska dagar.

Vi startade tidigt 03.00 i Munka och efter buss och flyg hamnade vi i Tirana vid 11.30 tiden. Där mötte en lokal guide upp med en lokal buss och chaufför och vi fick uppleva några timmar i staden. Vi fortsatte till kuststaden Durres där vi checkade in på ett fint hotell precis vid stranden. Några passade på att bada i poolen sen fick vi god mat och dryck och efter en riktigt lång resdag somnade vi gott i sköna sängar.

Efter frukost lastade vi in väskor igen i bussen och fick en rundtur i Durres och Kruja. I Durres besökte vi en amfiteater från 100 talet och i Kruja fick vi lära oss mycket om nationalhjälten SKANDEBEG. Ett besök på en vingård där vi fick smaka riktigt med vin, raki och brandy och det var verkligen riktigt!

Dagen efter besökte vi klostret i Ardencia med vackra målade ikoner från 1700 talet där bodde munkar med de fick vi inte träffa. Ett kort besök i staden Apollonia därefter till hotellet i Vlora och hade ett par timmars fritt strövande. God middag även där och lite drinkar i baren innan vi somnade gott.

Dagen efter körde vi längs den Albanska Rivieran (smalt och kurvigt) för att smaka på den omtalade honungen med yoghurt till. I en smal kurva där hade en lastbil fastnat, där var trångt kan ni tro, lite obehagligt att stå där med växande köer från båda hållen MEN med vår fantastiske chaufförs hjälp kom den loss och vi fick vår honung!! Dagens slutmål var Saranda, Albaniens Sydligaste stad med härliga stränder och strandpromenad. Här hade vi en hel ledig dag och de flesta av oss tillbringade den i en solstol på stranden med bad och gott att äta och kalla öl. Underbar dag!!

Vidare till Butrint där de äldsta ruinerna är ca 3 tusen år med mosaiker, kapell och badhus. Efter all denna historia fick vi bada och sola i Ksamil och det var skönt för vi hade varmt soligt väder hela tiden. Även där åt och drack vi gott. Att nämna också är att vår vy vid frukosten var ön Korfu, närmare än Helsingborg-Helsingör. Jättetrevligt tyckte jag! Lite mer historia i staden Gjirokastra och sen i Berat som kallas staden med Tusen Fönster, vackra vita hus och smala gränder med gamla kyrkor dessutom den godaste och trevligaste lunchen på en familjeägd restaurang vid namn KLEA.

Mot Tirana igen för den sista natten och avslutningsmiddag med gänget.

Allt trevligt tar ju slut någon gång och nu bar det hemåt igen efter ett besök i en av alla de bunkrar som finns där.

Sammanfattningsvis en helt underbar resa med nya uppfattningar om ett vackert land med underbar natur mycket trevliga och vänliga människor, soliga varma dagar mycket historia att ta in, fantastisk god mat och god öl och gott vin och dessutom var allt vatten gratis och det är vi inte vana vid!! Vår busschaufför och guide var helt underbara, guiden väldigt kunnig och chaffisen körde lugnt och bra hela tiden.

Tack Lotta för ännu en fin resa