

Referat från resan till Julmarknad på Koberg

Fredagen 24 november reste en grupp från SPF på julmarknadsresa till Koberg. Busen avgick från Borås Resecentrum. Vid avfärden var det mulet och lite halt på vissa ställen men vår chaufför rattade bussen utomordentligt. Vi hade även en utmärkt guide i Carina från Rolfs buss.

Färden gick via Göteborg där fler resenärer väntade. Då bussen var fylld med nya resenärer gick färden E45:an norrut. Strax innan Lödöse kom solstrålarna fram.

Färden gick vidare in på Nygårdsvägen och på snirklig mindre väg där vi fick uppleva flera hjortar som sprang över vägen men snart var vi framme vid Kobergs slott som ligger vackert vid sjön Vanderydsvattnet.



Nu hade vi några timmar till förfogande att besöka julmarknaden. Flera tog tillfället i akt att ta en fika innan julmarknadsbesöket.

Kobergs julmarknad är känd som en av de bästa i Västsverige med många hantverkare och försäljning av typiska juld delikatesser. Julmarknaden gjorde oss inte besvikna och vi fick också möjlighet att titta på slottets museum med gamla hästdroskor.



Efter julmarknadsbesöket och flera goda inköp åkte vi till Ronnums herrgård i Vargön där vi åt en god lunch.

Efter lunchen åkte vi upp på Hunneberg där vi fick en guidning på älgmuseet. Hunneberg har ju en lång tradition med kunglig älgjakt. På grund av minskat älgbestånd sker inte de kungliga älgjakterna så ofta numera.



Efter besöket på Hunneberg var det dags att bege sig hemåt och resenärerna var mycket nöjda med resan.