

Referat från "Hemlig utflykt" 20/3 2024.

23 förväntansfulla personer samlades på Slottsbackens parkering kl 9.00. Vi fördelade oss i sju bilar efter att karta delats ut till förarna.

Mål ett var Gjuterimuseet i Kallinge där vi gick runt och tittade och nostalgin flödade. Där finns allt från vår barndom i emaljerade kärl, gjutjärnsspisar, stekpannor, bordsben osv.

Nils Nilsson guidade oss och berättade allt om Kockums gjuteri. I källaren på museet har man byggt upp arbetsplatser som det kunde se ut i gjuteriet i början av 1900-talet fram till 1949. Allt mycket sevärt.



Alla lyssnade när Nils berättar om Gjuteriets historia



Intressant historia med koppling till våra kök under generationer



Vi körde vidare mot **mål två** som var Ronneby Bruks Fabriksbod. Martin tog emot oss och berättade om Ronneby Bruk då och nu. Viss tillverkning sker utomlands, bland annat i Kina, och föremålen slutbehandlas i Ronneby. Vi fick gå ut i "tillverkningshallen" och se hur stekpannorna slipades och blev besprutade med rapsolja.



Därefter behandlas pannorna i en 400 graders varm ugn för att oljan ska brännas in och pannorna få sin fina stekyta.



Pannorna bränns in i speciella ugnar för att få bra stekyta.

Vi avslutade besöket med att shoppa i butiken.

Nu var alla hungriga och vi fick veta **mål tre** som var Bergslagskrogen. Där högg vi in på en god buffé och sedan blev vi serverade kaffe med en smarrig morotskaka.

Nöjda och belåtna efter en lyckad dag vände vi hemåt vid tretiden.

Text och foton: resegruppens Margaretha och Mari-Ann

För vetgiriga SPF:are kommer här lite historia hämtat från Wikipedia.

Frans Henrik Kockum köpte år 1846 Örho Jernverk i Södra Sandsjö socken där han upptog produktion av gjutgods och 1849 köptes även Kallinge kvarn i Ronneby socken av Kockum tillsammans med två kompanjoner.

I Kallinge anlades en hammare och ett valsverk för tillverkning av heldrivna kopparkittlar. Produktionen i Kallinge startades 1851 och redan 1852 köptes kompanjonerna ut från företaget. Året efter att Kockum blev ensam ägare till företaget, det vill säga år 1853, utökades verksamheten med tillverkning av takplåt.

Senare breddades tillverkningen ytterligare år 1856 med produktion av klippspik. År 1856 övertogs dessutom det gamla sockerbruket i Ronneby där Kockum anlade en fabrik med stansverk och förtenneri för hushållskärl. I samband med Frans Henrik Kockums död 1875 sammanslogs tillverkningen i Kallinge, Ronneby och Örho i det nybildade Kockums Jernverks AB.

Verksamheten drevs därefter i denna form fram till 1991 då denna gren av företaget upplöstes. Arvtagare till verksamheten blir då den nya bolagsformen Kockums Maskin AB som fortfarande bedriver industriell verksamhet på platsen. Bruksområdet ägs sedan den förste juli 1991 av Ronneby kommun genom industribyggnadsföretaget ABRI.



Interiör från emaljverket Foto: Blekinge Museums bildarkiv



Interiör från maskinverkstaden. Foto: Blekinge Museums bildarkiv.