

SPF Lund Centrum

Nyhetsbrev 1 – januari 2023

Det kanske förefaller märkligt att det här nyhetsbrevet har fått beteckningen nr 1. trots att ni redan har fått ett nyhetsbrev i år. Orsaken är att det nyhetsbrev, som skulle ha distribuerats i mitten av december, inte kom iväg förrän i januari på grund av att vår leverantör hade drabbats av en hackerattack.



ÅRSMÖTE 2023 – 6 februari

Nästa månadsmöte är också föreningens årsmöte. Handlingarna till årsmötet är utlagda på hemsidan under rubriken *Om föreningen* och där klickar man på rubriken *Årsmöte 2023*. Här hittar man fem länkar, som man kan klicka på för att få fram handlingarna och skriva ut om man vill.

Vi startar månadsmötet med kaffe en trappa upp och sen sker själva årsmötet nere i kyrksalen, där möjligheten att höra och se ordentligt är mycket bättre.

Efter årsmötet kommer bibliotekarierna från Lunds stadsbibliotek att informera om bokkassar och ge lästips, som syftar till att starta bokcirklar.

Den 13 februari bjuder vi in till ett uppföljningsmöte. Mer om detta kan du läsa längre ner i detta nyhetsbrev under rubriken **KOMMANDE AKTIVITETER**.

ÅTERBLICKAR

Månadsmöte – 16 januari

De danska judarnas flykt över Öresund

Under några veckor i oktober 1943 lyckades nästan hela den judiska befolkningen i Danmark fly till Sverige. Carl-Johan Jargenius från Vikens Sjöfartsmuseum berättade om flykten och hur flyktingarna togs emot på den svenska sidan av Sundet.

Carl-Johan berättade inledningsvis om hur den tyska armén ockuperade Danmark nästan helt oblodigt och kom överens med den danska regeringen och kungen att danskarnas liv skulle kunna gå vidare så normalt som möjligt trots att landet var ockuperat. Det fanns cirka 7 500 judar i Danmark och de allra flesta tillhörde den judiska församlingen i Köpenhamn med omnejd. Även den judiska befolkningen kunde fortsätta att leva ett förhållandevis normalt liv.

Men efter något år tog den tyska hemliga polisen Gestapo över och meddelade att alla judar skulle gripas och transporteras till Theresienstadt, ett koncentrationsläger och judiskt getto. Den danska regeringen läckte emellertid planerna och alla judar lämnade sina hem och gömde sig på olika ställen i Danmark tills de kunde få möjlighet att fly med båt över sundet till Sverige. Några hundratals judar greps av Gestapo och skickades till koncentrationslägret Theresienstadt. Där hölls de inspärrade fram till krigsslutet, då merparten kunde befrias och återföras till Danmark. De som flydde över sundet togs omhand av svenska myndigheter. De allra flesta av dem återvände hem efter kriget.

Det var en gripande berättelse som rönt stor uppskattning av de cirka 180 medlemmar som hade kommit till månadsmötet. Några åhörare hade också egna minnen av händelsen.

Operaintroduktion, Figaros bröllop – 11 januari



Inför ett fullsatt auditorium på Träffpunkt Arkivgatan introducerade Mats Natt och Dag Mozarts och kanske världens mest älskade opera, Figaros bröllop. Handlingen är komplicerad med otroliga förvecklingar och intriger, men allt slutar ändå, trots alla komplotter och missförstånd, lyckligt. Librettot liknar kanske mest ett Lundaspex, men musiken är ju helt underbar och avspeglar perfekt de agerandes olika känslor. Vi såg verket tillsammans på Malmö Opera den 22 januari.

Afternoon Tea på Hypoteket – 15 januari



Detta populära och återkommande arrangemang var fullbokat ännu en gång. Vi var 25 personer som deltog denna kulna söndagseftermiddag. Men väl inne i värmen i Hypotekets vackra salonger bjöds vi på ett glas Cava och efter detta följde ett antal smårätter inklusive sandwich, scones med tillbehör, en soppa och ett antal små men naggande goda chokladbitar.

Alla var väldigt nöjda med sin eftermiddag, så Afternoon Tea kommer att återkomma i höstens program, då det inte finns plats för alla som är intresserade nu på våren.

Filmträff på Kino – 18 januari

Vi var 23 personer som såg filmen "En sång för min dotter", i regi av Alauda Ruiz de Azua. Ett mörkt, starkt relationsdrama med ett slut som antyder en ljusning. Filmen skildrar en nybliven mammas villrådighet att ta hand om sin dotter, när mannen försvinner till avlägsna orter för sitt arbete. Här visas ojämlikheten mellan könen i Spanien i omvårdnad om barnen. De flesta av oss samlades efteråt för en lång och livlig diskussion, där vi delade med oss av egna erfarenheter.

Lilla Antikrundan – 20 januari

Vi var 50-talet intresserade åhörare som samlades på Träffpunkt Arkivgatan för att lyssna på Michael Sörensson och hans dotter från Björnsons Auktionskammare i Lund. Under en dryg timme gavs kunnig information kring bedömning och värdering av föremål, konst och antikviteter idag. Intressant bildvisning med diskussion kring begreppen kvalitet och kvantitet.

Verksamheten är bred och omfattande. För några årtionden sedan var auktionsverkens arbete ofta tidskrävande, då det inte fanns tillgång till internet. Nu kan expertis och museer såväl lokalt som globalt anlitas för rådgivning kring svårbedömda objekt. Åtskilliga av åhörarna samlades med sina medhavda ting för att få en första bedömning under den återstående timmen. Programmet blev mycket uppskattat och vi hoppas kunna återkomma med samma arrangemang igen till hösten.



Figaros bröllop på Malmö Opera – 22 januari

”Om intrigen än är galen leder skämtet vettet rätt” står det i Beaumarchais skådespel, som ligger till grund för denna opera. Och det får man hålla med om efter att ha sett denna sängkammarfars med inslag av jämställdhetsideologi. De snurriga turerna i handlingen uppvägs av den njutbara musiken och den sköna sången. Så tyckte i alla fall flera av oss 35 medlemmar som var med och såg Figaros bröllop på Malmö Opera.



Lunchträff på Eatery – 23 januari

Det var ett stort intresse för att äta lunch i Eaterys trevliga ljusa, luftiga lokal. Vi var cirka 35 medlemmar, varav många herrar som njöt av den goda maten och de trevliga samtalen runt borden. Hit kommer vi gärna igen, tyckte många deltagare.



KOMMANDE AKTIVITETER

- 1 februari** **Skissernas Museum**
Fullbokat
- 6 februari** **Årsmöte 2023** Information i början av detta nyhetsbrev.
Månadsmöte, information från Stadsbiblioteket
- 8 februari** **Allhelgonakyrkan**
Fullbokat

- 13 februari** **Bokklubb, novellcirkel mm – uppföljningsmöte**
Stadsbiblioteket informerar om sin verksamhet efter årsmötet den 6 februari. Som en uppföljning bjuder vi in till en träff för alla som är intresserade av att delta i någon form av läsecirkel eller liknande.
Vi ses på träffpunkt Arkivgatan måndagen 13 februari kl 16.30, där vi fikar tillsammans och funderar över hur vi kan skapa nya cirklar för alla som vill läsa, samtala och ha trevligt ihop. Vem vet – just din cirkel kanske kommer att utvecklas till ett härligt matlag – inriktningen styr ni ju över själva! Intresserad?
Anmäl dig senast 11 februari till Inger Jandréus, ij@spflundcentrum.se telefon 070 958 46 30.
- 16 februari** **Håkan Hardenberger på Malmö Live**
Anmälningstiden har gått ut
- 20 februari** **Lunchträff på Eatery**
Se text i programmet sidan 7.
- 22 februari** **En trivsamt stund med Richard Wagner och Mats Natt och Dag**
Se text i programmet sidan 13.
- 23 februari** **Pubträff på John Bull**
Se text i programmet sidan 13.
- 26 februari** **Afternoon Tea på Hypoteket**
Se text i programmet sidan 14.

Det går inte att svara på detta mejl men du kan nå oss på: info@spflundcentrum.se