

SPF Seniorerna Lund Centrum

Nyhetsbrev 10 – september 2022



Valberedningen har ordet!

Vid årsmötet i februari 2023 kommer en ny styrelse att tillsättas.

Några i den nuvarande styrelsen är valda till årsmötet 2024. Av de ledamöter vars mandat går ut 2023 står alla till förfogande för en ny period på två år.

Däremot kommer vår nuvarande ordförande att avgå efter fem år på posten. Ordförande väljs varje år, så nu söker vi en ny ordförande för perioden fram till årsmötet 2024. Valberedningen har hittills inte hittat någon villig kandidat.

Därför uppmanar vi nu alla medlemmar att aktivt höra av sig med förslag på lämpliga personer. Vi är en stor förening och därmed måste det finnas flera som är väl lämpade för uppdraget.

Vi är i ett allvarligt läge! Föreningen måste ha en ordförande annars blir vi tvungna att meddela SPF Seniorernas distriktsstyre att föreningen upphör. Det får bara inte ske, eftersom föreningen betyder så mycket för så många medlemmar och den nuvarande styrelsen har fullt med nya idéer som den vill förverkliga i kommande program.

Som sagt det är allvar nu!

Prata med era vänner och hör av er till valberedningen och kom med förslag på personer som skulle passa som ordförande för vår förening.

Lena Arnesen

Sammanställande i valberedningen

e-post: la@spflundcentrum.se

Telefon: 073 366 44 78

ÅTERBLICKAR

Filmklubben – 21 september

Vi var ca 15 personer som såg Sig Björkmans dokumentär om Joyce Carol Oates på Kino. Det var en mycket genomlysande film om hennes produktiva skrivande. Hon har stått på listan över tänkta Nobelpristagare.

Efter filmen gick vi över till Domkyrkoforum där livliga samtal vidtog i två grupper. För vissa deltagare var Oates en författare som de tidigare inte hade stiftat bekantskap med men nu blev de lockade att ta sig an något av hennes cirka 100 alster.

Nu får vi se vilken film det blir nästa gång – den 19 oktober.

Med cykel eller buss till Dalby kyrka – 6 september

10 tappra medlemmar cyklade i motvind ut till Dalby kyrka medan de övriga 27 deltagarna hade valt busstransport. Visningen började i klosterträdgården som numera sköts av en vänförening. Vi kände nog alla historiens vingslag när vi beundrade utsikten i skydd av kyrkans urgamla murar.

Kyrkan uppfördes redan på 1000-talet, som säte för biskop Eginio och fungerade en kort tid som domkyrka för Lunds stift men blev senare en klosterkyrka. Under århundradena har den byggts om och byggts till i olika etapper och snart är det dags för ytterligare en renovering. Då ska bland annat en trappa från orgelläktaren byggas så att organisten slipper ta den utvändiga trappan för att komma ner till kyrkorummet.

Efter visningen tog vi oss till fots den korta biten till den gamla smedjan, där restaurang Eld&Humble bjöd på god gammaldags husmanskost, isterband med dillstuvad potatis och rödbetor, mycket uppskattat! Hemfärden med vinden i ryggen blev betydligt bekvämare!



Kulturreisa till Skottland – 8-13 september

Vi var 37 personer som flög till Edinburgh via Amsterdam. Väl framme i Edinburgh startade vi med Afternoon Tea ombord på Fingal i Leith hamn och därefter ett besök på drottningens Royal Yacht Britannia. Under vårt besök på drottningens yacht avled Elizabeth II på sitt slott utanför Edinburgh. Detta påverkade programmet för nästa dag eftersom stora delar av Edinburgh blev avspärrade för att planera de kommande dagarnas ceremonier. Vi kom bland annat inte in på Edinburgh Castle, men upplevde ändå mycket intressant under vår guidning i staden.

Därefter fortsatte resan norrut till högländerna där vi besökte ett whiskydestilleri, såg på uppfödning och uppvisning av vallhundar som samlade ihop en fårhjord. Sen vidare till Inverness och Loch Ness med båttur. De kommande dagarna besökte vi Inveraray Castle och Stirling Castle och fick uppleva den fantastiska naturen i de skotska högländerna. På vägen till Edinburgh den sista dagen fick vi åka i Falkirk Wheel som är en uppseendeväckande anordning: världens enda båtlift som hissar/sänker båtarna 24 meter mellan två kanaler.

Hemresan blev lite strulig eftersom Drottning Elizabeths kista skulle flygas från Edinburgh till London samma dag som vi skulle flyga hem. Det blev avspärrningar och vi blev ombokade, vilket innebar att vi blev mycket försenade. Trots detta var de flesta mycket nöjda med en innehållsrik och på sitt sätt historisk resa.

Kaffeutställning på Kulturen – 15 september

Kulturens Kaffeutställning besöktes denna soliga septembereftermiddag av 24 medlemmar. Kaffets historik i Sverige från 1680-talet berättades av vår kunniga guide, informativa texter och bildspel kompletterade informationen. I utställningens montrar visades tidstypiska miljöer med kaffedrickande i olika samhällsklasser. För nostalgikern fanns åtskilligt att hämta i form av föremål, broschyrer och förpackningar från förr.

På egen hand kunde man i Friluftsmuseets gå "Kaffespåret" med uppbyggda miljöer på temat kaffe. Dagen avslutades med en rykande kopp kaffe i Kulturens eget lilla kafé.

Tips: Vid avnjutande av kaffet i hemmets lugna vrå lyssna gärna till en inspelning av *Kaffekantaten* av Johan Sebastian Bach, komponerad 1732. En humoristisk operabagatell (ca 30 minuter) över dåtidens kaffedrickande på modet. Senast framförd av Göteborgsoperan, augusti 2021.

Wallåkra Stenkärlsfabrik och Arilds Vingård – 16 september

Bussens förare valde att köra oss till Wallåkra på småvägar så att även själva resan blev en del av dagens upplevelse. Väl fram vid Wallåkra Stenkärlsfabrik togs vi emot av Åsa Ormell som äger och driver företaget. Himlens portar hade öppnats, men vi stod i skydd av stora uppspända segel medan Åsa berättade om framställningen av hushålls- och förvaringskärl genom tiderna. Därefter gick vi in i fabriksbyggnaden, där allt drejas för hand och bränns i rundugn. Vi fick följa hela processen från lera till vackra brunglänsande stenkärl. Besöket avslutades med lunch i den mysiga restaurangen, varmrökt lax, rökt i egna rökar.



Nästa stopp var Arilds Vingård som är en av de första på så nordliga breddgrader. Ute bland vinstockarna berättade ägaren Jonas Ivarsson om verksamheten. Därefter fick vi prova tre av deras viner, två vita och ett rött. Bussen vände hemåt igen med 43 glada passagerare som avslutningsvis hade inmundigat hembakad äppelkaka till kaffet.



22 september – Pubträff på Täppan

På årets sista pubträff flyttade vi inomhus i Rotundan på Täppans koloniområde. Vi var cirka 40 personer som samlades kring de dukade borden med levande ljus. De flesta hade tagit med sig något att äta till ölen och vinet som fanns i många versioner i baren. Vi hade ställt upp en stor grill utanför rotundan och flera hade med sig något att grilla. Efter någon timme presenterades ett quiz, där frågorna hade anknytning till vad som hänt i vecka 37. När skymningen lagt sig vandrade en mycket nöjd skara medlemmar hemåt. Nästa pubträff kommer att äga rum den 20 oktober på John Bull; se programmet sidan 18.



KOMMANDE AKTIVITETER

3 oktober Månadsmöte – Läkare Utan Gränser

En representant från Läkare Utan Gränser kommer att informera oss om organisationens arbete och sin egen erfarenhet. För mer information se programmet sidan 14.



Vi öppnar entrédörren klockan 13.30 och låser klockan 14.00. Våra månadsmöten inleds alltid en trappa upp med kaffe och kaka. När kaffet är urdruckat är det dags för dagens föreläsning i Stora Salen. **Kostnad:** 50 kronor – helst jämna pengar eller swisha på plats. Vi bjuder på kaffe och kaka. **VÄLKOMNA!**

4 oktober – Möt Lundakvinnor med attityd

För mer information se programmet sidan 15.

9 oktober – Afternoon Tea

För mer information se programmet sidan 16.

12 oktober – Operaintroduktion Medea

För mer information se programmet sidan 16.

19 oktober – Filmklubben

För mer information se programmet sidan 12.

20 oktober – Pubträff på John Bull Pub

För mer information se programmet sidan 18.

26 oktober – Operaintroduktion La Traviata

För mer information se programmet sidan 18.

30 oktober – Anastasia på Malmö Opera

För mer information se programmet sidan 19.

Lång framförhållning

Kära medlemmar, som ni säkert har noterat annonserar vi teater- och musikaktiviteter tidigt i förhållande till datum för respektive föreställning. Detta beror på att de konstnärliga institutionerna kräver god framförhållning. I detta nyhetsbrev har vi två sådana aktiviteter, där sista anmälningssdag är cirka två månader före föreställningen – se nedan.

- *Mitt om natten* på Nöjesteatern – sista anmälningssdag 6 oktober.
- *Hardenberger & Haydn-Konsert* på Malmö Live – sista anmälningssdag 12 december.

4 december – Mitt om natten, Nöjesteatern

Det går fortfarande att anmäla sig till musikalen *Mitt om natten* på Nöjesteatern. Ta chansen att lära känna rockartisten Kim Larsen, så älskad i Danmark och så okänd hos oss. När han dog 2018 blev det nästan landssorg i Danmark och hans skiva *Mitt om natten* är den mest sålda genom tiderna på andra sidan Sundet.

För mer information se sidan 27 i programmet.

Anmälan: Ingrid Holfelt, ih@spflundcentrum.se, tel. 072 944 75 95.

Sista anmälningssdag 6 oktober.



Här följer detaljerad information om konserten med Håkan Hardenberger som annonserats i vårt program på sidan 31.

16 februari 2023 – Hardenberger & Haydn, Malmö Live

Hardenberger tar oss med på en resa från det välkända och populära till det bisarra och det äventyrliga. I konserten ingår Haydns Trumpetkonsert och inledningen till oratoriet Skapelsen samt verk av Bartok, Gruber och Györgi.

Tid/plats: Vi ses vid biljettkassan på Malmö Live kl. 18.15-18.30 för att få biljetterna. Konserten börjar kl. 19.00.

Var och en får ta sig till Malmö Live på egen hand

Kostnad: 295 kronor.

Anmälan: Ingrid Holfelt, ih@spflundcentrum.se telefon 072 944 75 95.

Första anmälningssdag: 2 december.

Sista anmälningss- och betalningsdag: 12 december.



Det går inte att svara på detta mejl men du kan nå oss på: info@spflundcentrum.se