

# Fössta tossdan i mass firar vi med promenad, men sen blir det massipantåta där hemmavid.

Smålands nationaldag

Vi har kommit in i vårmånaden mars och skriver fössta tossdan i mass.

Vi träffas som vanligt vid biblioteket och kan här hälsa 3 st nya vandrare välkomna, nämligen Lisbeth Blomberg, Margaretha Knutsson och Eva Kongstad. Det blev för de 29 deltagarna en jubileumsdag, då Åsa Prytz vid samlingen hyllades med en blomma efter att ha deltagit vid 250 tillfällen. En strong prestation som endast 5 st i vår grupp tidigare klarat av under de snart 11 åren som vi hållit på med dessa långpromenader.

Vi gick idag en lite annorlunda runda, genom villorna fram till grillplatsen bakom Stensbergsskolan. Där var det rast och vi blev omedelbart omsvärmade av barnen som särskilt gillade att gosa med Roxy, Lennart och Bella dvs de 3 hundarna som var med oss. Vid fikastunden uppmärksammades ytterligare en jubilar nämligen Gunnar Gustafsson som hyllades med en vikmugg efter 50 vandringar med oss.

Vi valde sedan att gå igenom en av de nya tunnlarna under nybyggda E4 och kom väster om E4 fram till ett av de många gravfält som finns i Ljungby kommun.

Vandringsledaren (undertecknad) höll en kort information om gravfältet från järnåldern, här finns rester efter ett 50-tal gravar bevarade.

Den fortsatta vandringen gick sedan söderut igenom det nybyggda industriområdet där lokalerna snabbt växer upp. Vi passerade sedan under nästa gångtunnel och utmed gamla järnvägsbanken kunde vi konstatera att våren är i antågande, snödroppar och även någon blyg krokus förgyllde den soliga torsdagen där vi avverkade 7,5 km.

Nästa torsdag tänker vi oss vandra mot Ekebacken.

Samling vid Biblioteket kl 09,00

/Karl-Erik













# 3,14 är ett närmevärde på "pi". Ett viktigt tal när man talar om cirklar eller rundor i stan.

Vandring på Pi-dagen

Denna dag, torsdag 14 mars benämnes även för internationella Pi-dagen. Den 3-e månaden och 14-e dagen blir 3,14.

I det gråmulna vädret var vi 23 vandrare som begav oss i sydostlig riktning. Konstaterar fortfarande att vattenståndet i Lagaån är högt trots att ingen större nederbörd registrerats de sista veckorna.

Vi gjorde ett litet stopp vid Lingonboden, här säljs sådant som är tillverkat i kommunens olika dagliga verksamheter, till exempel tändpuckar, tavlor, betongsaker med mera. I lokalen har genom åren bedrivits flera olika verksamheter, närbutiker, bildelsförsäljning, fuktsanering och nu kommunal daglig verksamhet.

Vi ser även att parkavdelningen röjer området söder om Åängens grupphusområde, blir snyggt när löven börjar slå ut. Innan vi korsar Ringvägen kan vi beskåda de instängslade stenprydnader som inramar infarten till grönområdet.

Fikan smakar som alltid bra när man kommer till vindskyddet/grillplatsen i den härliga lövskogen, dock kan man tycka att när man besöker platsen att de som varit där tidigare kan ta sitt skräp med sig.

Vandringen tillbaka genom de olika villaområden väckte lite nostalgiska tankar, här har vi bott, där lekte jag som barn mm. Vi hade då avverkat knappt 7 km

Nästa torsdag samlas vi vid bibblan kl 9,00 för avresa till Finnstugan där vi träffas 9,15.

Välkomna!

/Karl-Erik



















# Vilket jubileum! 400 torsdagsvandringar utan avbrott sedan 2013.

Jubileumsvandring den 21 mars 2024. Den fyrahundrade gången!

Vid Bräkentorps rastplats denna dag överraskades vi vandrande seniorer av att Karl-Erik och Eva hade grillat korv med bröd som de bjöd oss på.

Britt-Inger reste sig och förkunnade att vi denna dag firar ett fyrahundrigt gångjubileum. Jag och Rolf vill med anledning av detta premiera några seniorer som har varit flitiga vandrare under de elva år vi hållit på. De som åsyftades var förstas Sig-Britt och Lena. Ove fick som vanligt hänga med som äkta man, trots en viss frånvaro. Britt-Inger överräckte två vackra flamingoblomster.

"Nu vill jag ha ett ord med i laget", sa Karl-Erik och tackade Britt-Inger och Rolf för att de startade dessa långpromenader och under alla åren administrerat desamma.

"Som en liten gest av vår tacksamhet vill jag därför överrätta dessa blomster av släktet Chrysantemum till er". Därefter gav han oss alla följande redovisning:

Den 25 april 2013 var en torsdag. Just den dagen startade 5 vandrare, nämligen Rolf och Britt-Inger Hallberg, Sigbritt Alhbin, Berit Larsson och Stig Gren dessa långpromenader. Detta spred sig och direkt därefter hängde Ove och Lena Finnhult på.

- Britt-Inger som är en vän av ordning och är bekväm med kalkylprogrammet Excel har genom åren fört en noggrann statistik över antalet vandringar och deltagare. Detta har som resultat givit att vi idag firar jubileum. Det är den 400:e vandringen sedan start.

- Det har genom åren varit 6016 starter och dessa har i genomsnitt haft 15 deltagare per gång.

- Mera statistik: Om vi räknar en gångsträcka av 6,5 km per gång har vi vandrat ca 3 910 mil. Vi har alltså nästan vandrat jorden runt (4000 mil).

Följande seniorer leder maratonligan:

Rolf 379 ggr, Britt-Inger 365 ggr, Lena 286 ggr, Sig-Britt 283 ggr, Karl-Erik 263 ggr, Åsa 251 ggr...

Ove reste sig därefter och beskrev med Jakobs stege som förebild, varför Rolf plötsligt p.g.a. en fallolycka blev förhindrad att fortsätta som vandringsledare. Karl-Erik lovade då Rolf att ta över ansvaret som ledare. Detta har han skött med stor skicklighet, vilket vi är väldigt glada för.

Nu är även Karl-Erik ibland justerad och då har Kenneth och Ann-Kristin varit våra ledare. Tack för detta!

"Nu måste vi gå vidare", sa Karl-Erik, "men först tar vi en gruppbild med sjön som bakgrund". Sagt och gjort!

Följ gärna bildkollaget nedan och är du inte redan en seniorvandrare, så bli detta!

- Nästa vandring blir 4 april i Lagan, då går vi Bergastigen under ledning av Ann-Kristin och Kenneth.

/ Ove













