

Januaripromenader 2024

Nu är vi på gång igen!

Uppstart 2024

Nu har vi kommit in på det nya året. 11 januari är en strålande vinterdag med endast några få minusgrader som lockade 24 SPF-are ut på långvandring. Kanske lite energiöverskott på all julmat, men det var ett glatt gäng som hade mycket att prata om. De nedlagda järnvägsbankarna har blivit alldeles utmärkta vandringsstråk som vi nyttjar för denna runda. Vi avverkade Strömsnäsrundan och kunde njuta av de vackra vyerna som naturen kunde bjuda på. Solens uppgång i Kronoskogen, frostiga björkar, bilder som kunde vara väderbilder i TV.

Den efterlängtnade fikastunden avnjöts vid parkeringsplatsen i Kronoskogen, borden räckte till alla, finns hjärterum så finns det stjärterum. Vi kunde denna dag fira ytterligare en trogen vandrare som avverkat 100 gånger med oss. Stort grattis May Svensson till denna prestation, strongly gjort, det blev hurrarop och applåder. Rundan idag blev ungefär 6 km.

Nästa torsdag blir det en ny vandring i Ljungbys ytterområde. Välkomna till Biblioteket kl 09.00.

//Karl-Erik









Vilken härlig vinterdag! En dag för promenad.

Torsdag 18 januari 2024

Efter gårdagens snöyra med skottning och annat sjå, överraskades vi av en morgon med klarblå himmel och 10 minusgrader. Denna dag är ju som gjord för oss, att under en gångmarsch njuta av hög luft och gnistrande snö.

Vid samlingen på bibblans parkering kunde vi räkna till 23 seniorer, alla vinterutrustade och sugna på långpromenad. Det knarrade under våra klackar då vi begav oss rakt genom stan ut mot Stensbergsområdet. Strax före vår fikaplats vid Stensbergsskolan mötte vi en rad av elever i åttaårsåldern, promenerande mot pulkabacken. Tänk, vad roligt vi också hade på våra friluftsdagar i skolan, sa jag till en seniorkamrat. Vi åkte faktiskt skridskor på Nässjön då, men det har nog gått många decennier sen dess.

Runt grillplatsen på träbänkarna intog vi kaffe och smörgås. Detta är ett måste på våra promenader.

Under resten av promenaden tvärade vi rakt över Bolmstadvägen och nådde Vattentornet högst upp på Kungshögen (Läs nedan om detta torn).

För att komma härifrån och ner till det nya seniorbygget "Haraberget" bör man gå den brantaste gatan i stan Sandåsgatan, vilket vi också gjorde.

Tillbaka på utgångsplatsen konstaterade vi att medelsträckan vi gått var 6,5 km. Inte illa!

Vid vattentornet höll Karl-Erik följande anförande för ett par år sen:

Vattentornet där vi nu står började byggas år 1961, är det någon som vet hur högt det är?

Det är 48 meter högt och eftersom det ligger på stadens högsta höjd tillgodoser det att man får ett jämt tryck på det vatten vi tar ut i kranarna. Det rymmer 2 miljoner liter vatten.

Det invigdes 1963 och från begynnelsen var det ett populärt utflyktsmål för Ljungbyborna med servering där man kunde njuta av både god fika och milsvid utsikt. Nej man behövde inte gå alla trappstegen upp det finns en hiss invändigt i tornet. Denna möjlighet finns tyvärr ej idag och man kan väl sakna den.

Servering häruppe vid Kungshögen som gissningsvis stammar från vikingatiden var inget nytt vid tillkomsten av vattentornet, här fanns nämligen Café Skogshyddan alltifrån 1920-talet fram till 1950-talet. Här fanns en skjutbana och en liten dansbana där Gerda Danielssons trio spelade för att förhöja stämningen på fredagskvällarna och som inte det vore nog kunde besökarna beundra en halvtam apa och några påfåglar.

Det ni! Det var tider det!

Nästa torsdag blir det en annan runda för oss "Seniorspanare"

Bibblan kl 9 gäller som vanligt.

Välkomna!

/Ove







Idag slapp vi broddarna. Barmark hela vägen!

En lång kolonn med gångande seniorer skred i snabb takt genom sydöstra delen av Ljungby och efter en halv mil äntrade de makarna Hallbergs alla uterum för en fikarast.

May har ju nu gått 102 ggr och fick välförtjänt sin mugg av Britt-Inger.

Vi har ju sagt att det blir inte så många gratifikationer framöver, men på förslag av Kennert så gör vi en insamling för att kunna köpa in något för framtida prestationer. Det går bra att Swisha ett valfritt bidrag till antingen Kennert 070-541 47 70 eller Karl-Erik 070-642 83 10. Karl-Erik har åtagit sig att förvalta kassan och köpa in presenter framöver.

Nästa torsdag tänker jag att vi vandrar till Skinnarna.

Välkomna då kl 9 vid bibblan som vanligt!

/Karl-Erik







