

## Februarivandringar

# I Lappland lär det ha varit orkan, men vi seglade också runt kraftigt i vindbyarna

Vi som skrev noterade att det var den 1 februari 2024.

tjugoen seniorer fanns på plats vid bibblan och vi fick hälsa Inga-Lill Andersson välkommen som ny gångare i vårt vandringsgång. Karl-Erik kungjorde att dagens rutt går till Skinnarnas rastplats öster om ringleden. Där har vi varit förut och fikad, tänkte en och annan. Det ligger undanskymt, men är en alldeles perfekt rastplats.

Vinden låg på från nordväst, så det gav en extra skjuts i ryggen på ditfärden. Visst fanns det anledning till att fira "Hanse" denna dag. På Facebook hade ett flertal vänner noterat att han fyllde år. Grattis!

Kanske kan en dikt av Christina Charlotta Lindholm få oss att tänka vindmässigt framåt mot varmare tider:

Snart komma vårens friska vindar  
Hitöfver till vår höga nord.  
Med värme till vår frusna jord;  
Då grönskar åter våra lindar,  
Man hörer lärkans glada sång,  
Och bäckens sus, och böljans språng  
Vid vårens friska vindar.

Nästa torsdag, förkunnar Karl-Erik, går vi till Ljungsjön. Samling vid bibblan 09,00  
Välkomna då!

/Ove







# Promenad genom Ljungby i oplogat före

Vandring 8 februari.

Vi vaknar till en morgon med nysnö, ryggarna kröks för att skotta garageuppfarten och vi frågar oss, kommer det några vandrare i dag?

Jodå vi var 18 st tappra när vi begav oss iväg för att så småningom fika vid Ljungsjöns vindskydd.

Vi hade hoppats att snön röjts undan på trottoarer och gångvägar, men snöröjarna hade tydligen sovmorgon och vi fick extra träning i benmusklerna.

Det var en fin vinterdag, lagom temperatur och vackert med upplegan som prydde trädens grenverk. I lagom tempo och mycket information om senaste nytt nådde vi så småningom fram mot Ljungsjön. Vi möttes av våra vandringsveteraner Rolf och Britt-Inger, som hälsade oss välkomna till fikastunden.

Finns hjärterum så finns stjärterum, alla fick sittplats och kaffetåren smakade som vanligt alldeles utmärkt.

Efter att ha plumsat i nysnö tog vi vägen via Kronoskogen och gamla järnvägsleden tillbaka till biblioteket. Vi mätte upp ca 7 km.

Nästa torsdag ger vi oss iväg i nordost.

Samling som vanligt vid biblioteket kl 9,00.

Välkomna!

//Karl-Erik











# Snöfritt underlag efter en veckas töväder. SKÖNT!

Den 15 februari och flera plusgrader. Gångvägarna är snö- och is-fria.

Vi vandrar över Ågårdsbron och finner fyra nya soffor på densamma. Här kan man sitta och ta igen sig när vårsolen tittar fram!

Innan vi kommer till ringleden ställer vi alla upp oss under "Sparbankseken". "Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör", nynnar Ove. Varför heter Stockholm Eken, frågar vi oss, men får inget egentligt svar.

Då vi vandrar vidare finner vi en långsträckt uppførsbacke, som till viss del tar andan ur oss. Men vad är detta? En alldeles ny rondell under uppbyggnad! Den lär visst ska få ett garage i mitten. Till vilket fordon då? Jo, en gräsklippare. Bland bilderna nertill kan du se hur ostlänken ska dragas. Jag tror att många ljunbybor är nyfikna över hur denna länk kommer att se ut. Den tvära svängen på nuvarande ringväg har visst irriterat en och annan bilist.

Efter en bågliknande rutt har vi till slut hamnat hos Annika och Berndt, som bjuder oss in på terrassen. En stunds fika är trevligt och Annika spelar in och upp allas våra samtal, vilket kackalorum!

Tjugo vandrare var vi som gick de knappa 6 kilometrarna.

Vart vi går nästkommande vecka lär stå i stjärnorna, men...

Vi möts på bibblan kl 09 på torsdagen som vanligt.

Välkomna!

/Ove





# bostadsomradena.



[www.ljungby.se/osterleden](http://www.ljungby.se/osterleden)

Nu bygger vi den första etappen av vägen Österleden. Den sträcker sig mellan John A Lagers väg och korsningen Nyårsvägen/Sätervägen, där vi bygger en rondell. Totalt består den av två etapper som på sikt ska ersätta John A Lagers väg.





# Vi tog oss kors och tvärs över broarna i stan!

Brovandring 22 februari

Vi har passerat första halvan av februari, ska vädret hålla sig utan regn? Efter att ha kollat väderutsikterna såg det sådär ut, men turen höll i sig, vi klarade oss ganska torra även denna torsdag.

Det var 23 seniorer som mötte upp och vi kunde hälsa 2 nya deltagare välkomna nämligen Ann-Marie Åhlander samt Bo Andersson.

Det är ju speciellt med vår lilla stad eftersom vi har tillgång till Lagaån som geografiskt delar staden. Detta har ju gjort att de byggts ett antal broar såväl för fordon som gång- och cykelbroar. Vi får ju en lagom runda, 6,5 km genom att passera 7 av dem. Vi fick en extra bonus genom att ytterligare 2 broar passerades, dock inte över Lagaån, nämligen Bjälkabron strax intill Gängesbron och den lilla bron i Hembygdsparken.

Mycket smältvatten forsar skummande förbi i Lagan, vattenståndet är mycket högt söder om Elverksbron, dammluckorna har delvis öppnats och mycken vattenkraft går till spillo.

Vi fikar i hembygdsparken, denna oas men där scenen har blivit utsatt av vandaler och är rejält brandskadad. Det är också mycket tråkigt att se att denna scen fungerar som natthärbärge för en uteliggare. Vi borde kunna ha plats att erbjuda inomhus i vår lilla stad. Så efter fikastunden var det dags att bege sig till de resterande 3 broarna norröver och sedan avsluta vid startpunkten.

Nästa torsdag går vi vandring mot Strömsnäs gård. Samling 9.00 vid biblioteket.

Välkomna

/Karl-Erik













# Denna skottdag var ingen snöskottdag!

Den 29 februari vandrade 29 seniorer österut från "bibblan" längs banvallen, som fordom gick mot Vislanda. Vid Järnvägsbron vek vi av utefter ån mot Ågårdsvägen. Här kommenderade Karl-Erik halt. Han klättrade upp några meter på Ågårdsberget för att fotografera oss "von Oben". Plötsligt slog det mig, att han stod bredvid det lilla sandtag, som jag för 70 år sedan noterade, att här fanns flera backsvalebon. För mitt inre sågs "svalor som häckar" flygande fram mot oss.

Den fortsatta marschen gick utefter Ågårdsberget vars sluttning stupar tvärbrant ned mot stigen. Det var häruppe jag som barn lekte indian och cowboy med båge och pil eller knallpulverpistol. Denna dag iakttog jag istället snödroppar och vintergäck. Tänk vad tiderna förändras!

Den fortsatta färden gick utefter Lagaån ända fram till Strömsnäs gård, där vägen vänder mot söder nu på cykelleden, som förr var järnvägen mellan Värnamo och Ljungby. Efter någon kilometer nådde vi Kronoskogen och rundade densamme, varvid vi slutligen nådde parkeringsplatsen och dess rastplats.

En stunds fikapaus gör gott för ben som gått långt!

Återtåget mot "bibblan" gick på samma led som tågen gått sen 150 år förut. Karl-Erik sa att turen denna dag var 6,5 km och han bör ju veta det, han leder ju oss på de rätta vägarna!

Nästa tossdag (Smålands Nationaldag) bär det av mot Stensberg!

Välkomna då!

Som vanligt utgår vi från bibblan kl 09.00

/Ove











