

Oktobervandringar 2023

Vi gick från regn till solsken

Torsdag 5:e oktober.

Nu är det verkligen höst, vi vaknar till en regnig morgon, kanske blev någon avskräckt av vädret. Vi var i alla fall 19 st vandrare som när vi kom fram till Ängsladan i Agunnaryd fick en härlig förmiddag, det nu berömda "torsdagsförmiddagsvädret" var återigen med oss.

Vid Ängsladan håller vallhundsägare på med träning av sina hundar. Det är fascinerande att se hur de lyssnar till ägarnas visselsignaler och kan därmed valla fåren rätt. Vandringen blir de många byarnas vandring.

Det blir en hel mängd bynamn som passeras, vi går förbi något hus som är fallfärdigt, men också flera vackra byggnader. Den stora Vrilen sitter på björkstammen likt en björnunge som klättrar i träd. En Vrיל eller masurknöl är en sällsynt förekommande, knölförmig, knotig utväxt på trädstam, ofta på björk men även på tall och andra trädslag. Denna defekt, som kallas masur, beror troligen på ett genetiskt fel, det antas också uppkomma genom att bigrenar inte kunnat tränga igenom barken utan vridit sig om sig själva. Masurvirke är mycket eftertraktat, eftersom det anses vackert och dessutom är mycket hårdare än normalt. Vrilar används till framställning av träskålar.

Vid vägskälet var inte vår webmaster närvarande, men blev ändå ihågkommen med en bild. Agunnaryd har satsat på att ha hjärtstartare även på vissa platser ute i byar, hoppas att de inte behöver användas så ofta.

Den speciella ängsladan blev vår matsal trots att solen lyste från en molnfri himmel efter 6 km i benen. En härlig runda!

Nästa torsdag vandrar vi Bergastigen i Lagan. Samling som vanligt kl 9,00 vid biblioteket eller vid Slussen i Lagan kl 9,15. Välkomna!

/Karl-Erik













Berga låg i regnskugga denna dag.

Den 12 oktober 2023.

Regnet smattrade mot vindrutan och torkarbladen gick som lärkvingar när vi körde ner till bibblans parkering. När jag öppnade bildörren mötte jag Eva med hunden Bella i färd med att stiga in i bilen vid sidan om. "Jag utsätter inte Bella för detta hundväder", sa Eva. Hur det nu var, avtog plötsligt regnet, men ersattes av en frågeställning om vilken tid några blivit kallade till ett möte på sparbanken följande morgondag. Vi fick dock bråttom iväg då vi samåkade till Bergabygdens vandringsled. Under färden norrut öppnade sig plötsligt himlen ovanför oss och vi skådade en klarblå himmel. Var det verkligen vår vandringsgud som åter visade sin godvillighet mot oss, som så många gånger förut på torsdagarna?

SPF:s Bergarunda startar och slutar alltid vid Slussen. Eva och Bella hade tjusats av väderförbättringen och stod redo på startplatsen. Vår vandringstropp leddes denna gång av Ann-Christin, då vår ordinarie ledare Karl-Eriks knä inte var honom till lags. Med säkra steg ledde hon skaran motsols och det dröjde inte länge förrän jag, Lena och Roxy hamnade på efterkälken. Så var det planerat, ty min steglängd är fortfarande för kort, men vår lilla trio genar genom Lagan och hinner upp huvudstyrkan vid Golfklubben där vi fikar alla tillsammans.

Kaffe och smörgås smakar gott och vi njuter en stund i solskenet. Lena kallar samman hela troppen för ett grupp fotografi framför den vackra dammen, som helt försvinner bakom det täta ledet av Seniorer.

Med förnyade krafter tar vi oss an den andra halvan av Bergastigen och vid Slussen mätes gångsträckan till nästan 6 km. En lagom lång sträcka för lagom vältränade gångare.

Nästa vecka går vi vid Vällingasjön. Välkomna då!

/Ove











Kring Vällingasjön finns många gångstråk

Vi skrev den 19 oktober och höstkylan kändes bitande.

Jag tror inte termometern orkade sig över fyra plusgrader under dagen. Dock är den bästa medicinen för en sval kropp motion i lämpliga doser.

Vi räknade till 23 seniorer som promenerade runt bland sjöar och utmed ån i två rundor. Ledare för marschen denna gång var Kenneth och han skötte uppgiften med den äran.

Man får emellertid inte glömma bort att ha en fikastund däremellan och denna gång fann vi utrymme både under tak som i friska luften.

Nästa torsdag blir det Högarör och vi utgår som vanligt från bibblans parkering kl 09.00.







Att bestiga Ljungbys högsta topp

Vi har kommit till sista torsdag i oktober. En gråmulen dag, ska vi även denna torsdag klara oss utan att ta på regnkläder? Jo minsann vi lyckades.

Vi var 19 vandrare som avverkade lite olika sträckor på Högarörsrundan. När vi vandrar upp mot röset kan vi konstatera att ett nytt tittskåp kommit på plats en bit upp i backen, månde det här få vara ifred för de huliganer som saboterade det tidigare skåpet.

Väl framme kom kaffemuggarna fram, man hittade olika bekväma sätt att sitta på. Dagens höjdpunkt blev att hylla ytterligare en jubilar, Ann-Christin Palm har jubilerat dubbelt detta år. Hon har vandrat 100 gånger med SPF och dessutom avverkat 30 Bolmenmarscher, bra jobbat. Ann-Christin förärades med en av Britt-Ingers trevliga muggar med trollmotiv.

För att bringa lycka framöver vandrade vi runt stenröset utan att störa draken som vaktar där innan vi återvände ner till grusvägen.

Nästa torsdag vandrar vi inom staden, Strömsnäsrunden blir en bra start i november. Samling och start från biblioteket kl 9,00, Välkomna!

/Karl-Erik



