

Novemberpromenader 2023

Vi tog oss en sväng-om Strömsnäs

Torsdagen den andre november.
Visst trodde vi regn skulle möta på vägen
Planerad att sträckas mot Strömsnäs idag.
Men inte en droppe som föll på oss ner
Sån tur vi har vi aderton gångande seniorer
som vandrar i spåren av brandgula löv
Och spänsten i benen och friskluft i lungan
Den hjälper oss framåt mot första advent.





Nu promenerar vi inom stadsgränserna.

Torsdag 9 november

Visserligen hängde regnmolnen över oss, men dropparna nådde knappt ner till oss.

Vi var en gångbar seniorstyrka, förstärkta med tre söta hundar, som denna vecka sökte oss från centrum ut till Stensbergsområdet.

Kafferasten tog vi vid Stensbergsskolans område. Fantastiskt att se hur alla eleverna på rasten leker och utnyttjar skolans utomhusområde!

Att vi till numerären denna gång decimerats berodde säkert på alla dem som hade bokats plats på Ryssbygymnasiet. Vi blir nog fulltaliga nästa torsdag, då promenaden går över de norra områdena i Ljungby stad. Vi fikar då vid Ljungsjön. Välkomna!





Höstens första riktiga ruskväder mötte oss denna förmiddag

Den 16 november det skrevet blev som så...
En tapper skara seniorer, som räknades i antal fjorton.
De ställdes upp vid bibblans parkering de stodo så kavat.
Från sydväst ett väder har bytt karaktär till snöglopp vasst,
men inget kan den tappra skaran hejda.
Vårt första mål var fikastund vid Ljungsjöns strand,
men vandra rakt mot detta mål det går ej an.
Likt Karl den tolfte karoliner vi gjorde slikt en kringmanöver
och angrep målet från ett annat håll.
På målets plats fanns inga Moskoviter,
blott Karl-Erik med sin alltid glada min.
Han ville oss så gärna träffa och byta många tröstens ord.
Vid fikarastens sköna vila och kaffemuggens goda doft,
vi fann att Ljungsjöns vatten stigit, men svanarna försvunnit väck.
Tillbakatåget går som alltid mycket lättare
och fortare, vem vet varför?
Jo kanske styrkan växt av kaffe och av smörrebröd så gott.
Men denna dag kanhända av vetskap,
att i vänten stundar våffloras kafé.

Men här följer en redig dikt av Kalle Näver...
Men strunt i storm och lågtryck
som genom bygden kör!
Här gäller det att bruka
sitt småländska humör
och trotsa livets motvind
och tidens vassa tand
bland ljung och enebuskar
i Geta-puli land

Nästa vecka har vi högtryck! Då ses vi igen!







Vi rastade varandra runt i Ljungbys södra räjonger

SPF-are i blåsväder

Torsdag 23 november. Det varnades för rejäl blåst, men detta är inget hinder, när vi till slut blev 13 glada vandrare som begav oss söderut.

Vi vandrar längs Kungsgatan där det är rejäl motvind och även mot Skinnarna känns vinden i ansiktet. Då viker vi av och beger oss in bland ekarna i Ekebacken, och då blir det betydligt lugnare.

Det lilla stubbhuset står fortfarande kvar, ett trevligt fotoobjekt. Vi begav oss in på stigen som leder ut mot Östra Ringvägen och när vi närmar oss den mäktiga bokskogen, så minsann står våra veteraner Britt-Inger och Rolf och väntar in oss. Vi fikar i det lite undangömda vindskyddet och då kommer dagens höjdpunkt, en ny jubilar. Kenneth Johansson har avverkat 100 vandringar med SPF-gänget. Strongt marscherat. Kenneth blev den 25:e som fått en trollmugg av Britt-Inger.

På hemvägen blev det möjlighet att beskåda ett av stadens belysningsprojekt nämligen de omdiskuterade gula lamporna vid Bananbron. Tillbaka vid startplatsen hade det blivit knappt 7 km i benen.

//Karl-Erik

P.S. Kenneths tacktal efter den överräckta "trollmuggen" bör inte förglömmas. Han erinrade sig en händelse från Vandalorum i Värnamo. Han beundrade där en docka och ett biträde förklarade för honom, att dockan egentligen inte var så värdefull, men originalförpackningen var värd 20000 kr. Därför sade Kenneth att han ämnar spara förpackningen minst lika länge som muggen.

/Ove













I 7-gradig kyla och hög luft vandrade vi runt villakvarteren i östra delarna av Ljungby

Torsdag den 30 december 2023

I vindstilla väder och kristallklar kyla samlades vi nitton seniorer vid bibblan. Det vita lager av nyfallen snö räckte oss bara centimetern upp på skosulan. Det kändes lätt att vandra denna dag.

Färden bar österut upp förbi Ågårdsbron bort genom kvarteren av nybyggda villor.

Tänk att vår stad inte bara växer mot höjden utan även på bredden!

Våra steg styrdes denna dag mot Simborgarvägen, där Rolf och Britt-Inger hälsade oss välkomna att intaga vår fika vid lämpliga bord.

Karl-Erik hade tagit fram lite fakta och vandringsdata:

Oj! Vi har nu vandrat 368 torsdagar! Britt-Inger och Rolf leder ligan stort. Sen kommer Sig-Britt och Lena och därefter Karl-Erik och Åsa.

Nästa torsdag går färden mellan då flesta av våra broar i stan. Fikaplatser blir då hos Annika och Berndt.

Välkomna!







