

Majvandringar 2023

Vad vi lärde oss på vår runda!

Den 4:e maj, en vacker vårdag, solen skiner och vad känns bättre än att få ge sig ut i naturen. Denna dag gick färden för oss 16 seniorer till Prästeboda naturreservat i Tutaryd.

Detta reservat som är 78 ha stort ägs numera av Svenska Alliansmissionen efter att ha donerats av bröderna Carl och Anders Carlsson som bodde här 1930-1975. Själva mangårdsbyggnaden är från 1700-talet och skyms bakom kastanjetråd och en jättegran, den fick vi som bakgrund på fotot.

I bokbacken passerade vi gropen där torkning av linet skedde innan det bereddes. Läs på skylten hur det gick till.

Vi kom till hästhagen, den lilla ponnyn var så kelsjuk, ville gärna följa med oss. En boll upphängd i en ställning i hästhagen tilldrog oss intresse, vad är detta? Jo det är en bromsfälla, som fungerar så att den mörka bollen i mitten av fällan symboliserar hästens bakdel. Hästflugan kan inte längre stå emot, flyger mot det förmodade offret och försöker hitta en lämplig bettpunkt. Så snart den inser att den har gjort ett misstag blir dess brist på flygakrobatik dess undergång. Eftersom hästflugor endast kan flyga uppåt, leds de genom skyddsgallret in i fångstbehållaren.

Att vildsvin fortfarande huserar i markerna fanns det tydliga besked på både på stigarna och åkrarna. Stämningen var som vanligt på topp, mycket fanns att diskutera med olika stopp, så kanske blev det därför lite drygt innan kaffekoppen kunde avnjutas i solskenet. Vi noterade, att bland oss hade vi två jubilarer som i vår fyllt jämna år, nämligen May och Sig-Britt. Ett fyrfaldigt hurra utbringades för dem. För att fullända den vackra naturen tog vi sjörundan som lite bonus. Totalt 7 km.

Nästa vecka är det Folkhälsoveckan, då ska vi samla steg mellan 8-12 maj (läs genom att klicka på nyhetslänken).

På torsdagen vandrar vi Bergastigen, samling vid biblioteket kl 09.00 eller Slussen i Lagan 09.15. Välkomna!









Vi omslöt Bergastigen denna Folkhälsovecka

Andra torsdag i maj, Vandring runt Lagan på Bergastigen.

En lätt och trevlig vandring för oss 15 seniorer som mötte upp vid Slussen.

Vitsipporna börja bli ledsna men mycken annan växtlighet tar över markvegetationen.

Skulle Skywalk hålla när 14 personer äntrade bryggan? Inga problem, men för säkerhets skull stod fotografen kvar på fast mark.

Vi hade sällskap av en bofink som tyckte att vi var ett trevligt gäng, fågelsången har ju tagit fart nu när termometern närmar sig 20 grader.

Väl framme vid golfbanan så var kaffesuget så stort att medlemmar i golfklubben förslog att vi fikar här vid restaurangens utebord.

Det sker ju en viss nybyggnation runt kyrkan dels nya marklägenheter och även vid Holmsborg har nya byggnader kommit upp.

När vi passerat kraftstationen såg vi hur häggen stod i full blom och även knoppar på syren, nu går det undan.

Kom ihåg att redovisa alla steg i Folkhälsoveckan.

Vi tar paus på Kristi Himmelfärds dag och tror att liljekonvaljerna slagit ut i trakterna av Ängsladan i Agunnaryd, där nästa vandring blir 25 maj. Vi samlas som vanligt.

Välkomna!

//Karl-Erik









En härlig promenad kring Agunnaryds Ängslada.

Vi väntade in sista torsdag i maj månad. Det blev två anledningar, dels hurrade vi för Åsa, en av våra trogna vandrare som passade på att fylla år denna dag. Dels för att vi skulle få njuta av alla liljekonvaljer som försiktigt med sina dofter visade sig utmed vår vandring.

Du fröken Liljekonvalj
nog älskad av oss alla
Din doft bär magisk kraft
så vem som helst kan falla
Så skriver författaren ULJO, visst är det passande.

Vi var 19 vandrare som denna vackra vårdag begav oss runt slingan. Trots att våra vänner med efternamnet Finnhult inte kunde vara med så fick de ändå en tanke när skylten med samma namn styrde in oss på rätt väg.

Den härliga grönskan med mycket bladverk, tyckte sig några myggor vilja ha för sig själva så vi drog snabbt vidare förbi några ödehus.

Den lilla björnen med en unge på ryggen satt fortfarande kvar på björkstammen. Är säkert kvar nästa gång också.

När vi återkom till ladan så väntade Rolf och Britt-Inger där och kaffet smakade ännu bättre efter att rundan avverkats. Det är en stor del av vandringen att fika tillsammans. Det bevisades av mycket skratt vid kaffebordet. Visst är det ett härligt gäng vi vandrare är.

Som avslutning denna dag var det ytterligare en jubilar, nämligen Eva Larsson som vandrat 200 gånger. Strongt gjort! Hon som firades med en tavla av Kjell Sundberg också en av våra trogna vandrare. Men det blev lite malört i bägaren när Britt-Inger meddelade att hon inte längre ställer upp med statistik och utmärkelser framöver. Vi tackar Britt-Inger för alla gånger vi träffats och haft så trevligt på våra vandringar.

Nästa torsdag blir det avslutning inför sommaruppehållet. Då vandrar vi vid Bräkentorp. Samling Vid Biblioteket kl 9,00 eller vid grillplatsen vid Bräkentorp kl 9,15.

Välkomna!

//Karl-Erik







Våravslutning med våra vandringar

8-an i Bräkentorp

Vi invigde sommaren med att avsluta vårens vandringar. Detta gjorde vi i basen för våra vandringar, Bräkentorp.

Denna vår har ju präglats av solvarma dagar och kyliga nätter. Det är mycket torrt i markerna, inga problem med vad ska ha på fötterna, man går lika torrskodd överallt.

Vi var 18 SPF-are denna vackra försommardag och vi valde att avsluta med den så kallade 8-an, två rundor på sammanlagt c:a 8 km. Trodde vi skulle få se några hästar vid gården Stensjöholm, men de stod nog inne och väntade på bättre bete.

Väl tillbaka vid grillplatsen blev vi mottagna av Britt-Inger och Rolf. Det är alltid lika trevligt att få träffa dem vid våra vandringar. Det är ju de som lagt grundstenen för att vi gemensamt får komma ut i naturen. Vad var det mer som överraskade oss, jo minsann hade Eva L och Marianne bakat och bjöd på rulltårta med färska jordgubbar, mumsigt värre...

Efter tårtkalaset presenterade Britt-Inger statistik från de drygt 10 år som hon och Rolf ordnat vandringar. Tänk att man haft 372 vandringstillfällen och att Rolf varit med 365 torsdagar. Sig-Britt har varit flitigast motionär med 267 ggr. Vi har tillsammans gjort 5340 starter, multiplicera detta med 6 km så blir det en ansenlig sträcka, nästan jorden runt. Britt-Inger lämnade över statistikmaterial för ytterligare förvaltning till undertecknad. Åsa framförde ett varmt tack till Rolf och Britt-Inger samt till undertecknad med vackra blommor och kort. Några av oss fortsatte den resterande delen innan vi gjorde oss redo för sillunchen i Lagan.

Höstens vandringar startar 17 augusti, samling som vanligt kl 9,00 eller vid Finnstugan 9,15. Trevlig sommar!

//Karl-Erik

Tilläggas kan att Ove nu var på benen igen, men efter ett halvårs bortavaro drog han med sig Lena och Roxy på en kortrunda som blev en långrund. De hamnade till slut hos "Hermans Hedningar" på Vislandavägen. Den rundan kan vi inte rekommendera.

// Ove





