

Januarivandringar 2023

Nu är vi på gång igen efter nyårshelgen!

Torsdag den 12 januari 2023

Jag undrar hur många som möter upp idag på vår första vandring för året, tänkte Karl-Erik, då han tog emot oss på parkeringen vid "bibblan"?

Oj, vi kunde räkna till 20 st seniorer. Inte illa!

Det blir södra utkanten till staden, som vi ska utforska idag, sade han och vi gick åstad i riktning mot Grand, där Elisabeth stötte till och då blev vi 21 st. Problem med bilen gjorde att jag inte hann komma i tid, sa hon. Vad bra att du kunde ansluta på vägen, sa vår ledare och vi alla tänkte likadant.

Skinnarna heter den sydostligaste delen av vår lilla stad. Att vi här brukar besöka en plantskola är väl allom bekant, men man kan undra över var skinnberedningen en gång fanns, med tanke på namnet? Måhända finns det en koppling till Garvaren?

Dock kan konstateras, att man inte blir skinnad av att röra på sig, om vi inte räknar vikt nedgång efter julmat etc. Däremot kan elpriserna vara en faktor härvidlag. Det är lätt att finna samtalsämnen i de begynnande dyrtiderna, men själv tänkte jag, att så länge blodpuddingen reas ut för 5 kr styck är det ingen ko på isen.

Så hade vi efter 7 km marsch kommit till Hembygdsparken och vår avslutande fikarast. Britt-Inger och Rolf anslöt efter att själva valt en för sig passande runda. Nu var vi alltså 23 st seniorer. Från himlen föll ett lätt regn och vi beslöt att nyttja paviljongen. Vi vill ju inte låta kaffet bli utspätt och nedkyllt.

Eftersom fikat brukar smaka allra bäst i mitten av vandringsrundan. ämnar vi försöka hitta en lämplig plats för detta kommande torsdagar.

Nästa gång blir det Stensberg i västerled av den lilla staden, sa Karl-Erik, Välkomna då!

/Ove







Tjugonio seniorer ute i fria luften, nästan rekord?

Torsdagen den 19 januari 2023.

Med en överraskande blåfärgad himmel och en termometer, som i gryningen visat -4 grader, styrde vandrigen mot sydväst ut mot Stensbergsområdet. När man på den spikraka gång- och cykelvägen passerat industriområdet kommer man till en större kulle. Vi gjorde halt framför detta lilla berg för fotografering av skaran. Är det måhända denna kulle som givit namn åt området "Stensberg", ställde jag mig tyst frågan?

Inte långt härifrån hamnade vi i utkanten av Stensbergsskolan, där man i parken anlagt diverse lekredskap. På avstånd hördes elevers skratt och rop, men ingen av dem hade för avsikt att göra oss sällskap just då. Vi tog fram vår fika och lät oss väl smaka. Karl-Erik kunde inte låta bli att pröva den stora gungan, som ni ser på bild nedan.

Vår fortsatta marsch ledde fram till stadens vattentorn. Här berättade färdledaren Karl-Erik om dess historia. Han ställde besvärliga frågor till oss om höjd och vattenmängd, vilka vi med viss ledning kunde besvara. (Läs om Ljungbys dricksvatten via länken på Nyhetssidan).

Nu gick det mestadels utför med promenadgruppen. Via Sandåsgatan, stadens brantaste gata, nådde vi fram till byggarbetsplatsen vid Ljungby Arena. Här kommer framgent stadens yngsta och äldsta medborgare att samsas om utrymmet.

Utän att vi visste ordet om det, var vi plötsligt tillbaka vid bibblan. Att det ska vara så svårt att enas om hur långt vi gått idag! Våra telefoners "gps-er" visar ständigt olika. Medianen säger 6 km, så det så!

Nästa torsdag möts vi igen kl 09.00. Välkomna då!

/ Ove









Brovandring den 26 januari

Nu är det torsdag igen, nämligen en dimmig morgon de 26 januari.

Det är så roligt att vi 28 pigga SPF:are trots dålig sikt kommer och trivs på våra promenader, där vi diskuterar våra vardagliga upplevelser.

Denna dag vandrade vi i de centrala delarna av staden, nämligen längs Lagaån. Vi kallade det för brovandring.

Under vandringen fick vi ta del av Sven Ljungbergs vackra utomhuskonstverk, som placerats ut på lämpliga ställen. Mycket trevligt!

Målet var att passera 7 av de 10 broarna över Lagaån. Detta nåddes med råge då vi fick ytterligare en bro som bonus. Dock inte över ån, nämligen Balkbron som finns mellan Gängesbron och Industribron vid kvarteret Nålen.

Vi kunde konstatera att det fortfarande är högt vattenstånd i ån. De två dammluckorna vid Elverksbron släpper igenom starka "strömmar".

Efter att ha passerat Tomtebobron, som är det rätta namnet på den så kallade Bananbron så var det dags för en efterlängtd fika.

Annica och Berndt hade välvilligt upplåtit sitt uterum där vi spisade både inne och utanför. Efter fikat hade vi två broar kvar att passera och avverkade totalt nästan 7 km.

Välkomna nästa torsdag kl 09,00 vid Biblioteket.

/Karl-Erik









