

## Augusti- och septembervandringar 2023

# Höstuppstart med gångarna

Det har blivit den 17 augusti och så är vi i vandrargänget är igång med höstens långpromenader.

Vad är då lämpligare än att starta upp med att vandra runt Bräkentorpssjön. Här ligger ju basen för våra vandringar, flera varianter finns här att välja på. Idag en perfekt dag att komma ut i naturen, lagom temperatur, vindstilla och en vattenyta som en spegel. Här var det tillfällen att föreviga de vackra vyer som speglade sig i vattnet. Trots att det regnat ordentligt de senaste veckorna var det inga problem att ta sig fram, stigarna och även träspångarna var torra. Vi var 9 personer som startade upp vid Finnstugan och när vi kom fram till grillplatsen i Bräkentorp mötte ytterligare 4 vandrare upp som valt en kortare variant, kul att se alla pigga och glada igen. Vandringen runt sjön mätte vi upp till 6,5 km. Nästa torsdag åker vi norrut. Samling vid biblioteket kl 9,00 eller vid P-platsen vid Vällingasjön kl 9,15.

Välkomna!

/Karl-Erik

Nu hade även Ove kommit tillbaka efter ett halvårs konvalescens. Han tog med Lena och Roxy på en kortare runda utan möjlighet att studera kartan. Den blev längre än beräknad, ty plötsligt befann de sig vid "Hermans Hedningars" stuga vid Vislandavägen. Denna runda är faktiskt inget att rekommendera för framtida marscher.

/Ove

















# Fiskarna lämnade vi ifred men inte svampen

Torsdag 24 augusti, lite höstkänsla i luften när vi 14 vandrare träffas vid biblioteket. Dagens mål var Vällingasjön dit vi nådde en kvart senare, där träffade vi Rolf och Britt-Inger, våra trogna seniorer.

Dagens vandring gick utmed sjöarna Vällingasjön, Näckrosasjön. Vi gick söderut på åsen utmed Lagaåns breda sträckning med Svenskasjön på vänster sida. Här finns den speciella tallen med sin yviga krona, 8 st toppar.

Bland allt bökande efter vildsvinen fanns det gott om svamp, stora soppar och skogens guld, kantareller kanske lagom till kvällsmackan.

Efter att ha fikat tog vi rundan om östra delen av Vällingasjön och fick chansen att testa den renoverade bron över det smala sundet. Inga problem alla kom välbehållna tillbaka utan att falla i fiskevattnet.

Tillbaka efter c:a 6 km informerades om att nästa torsdag vandrar vi Bergastigen med Ann-Christin som vandringsledare.

Samling vid biblioteket kl 9,00 eller P-platsen vid Slussen kl 9,15.

Välkomna!



















## **Vi rundade stigen runt Berga idag.**

Den sista torsdagen i augusti vandrade vi den 6 km långa leden runt Berga. Vi var 20 seniorer och två hundar som i vackert höstväder tog oss runt hela den vackra stigen. Halvvägs stannade vi för fika utanför golfrestaurangen. Sedvanligt stapplade vi över den svängiga bron gjord av järnstänger.

Våra ledsagare denna gång var Ann-Christine och Kenneth.

Tack för detta!

Nästa gång den 7 september går turen i Vedåstrakten. Som vanligt träffas vi på bibblans parkering kl 09.00.

Välkomna!













# Denna gången valde vi Karl-Oskars stig i Vedåsa

Det är den 7:e september, vi har kommit in i den första höstmånaden då vi 24 st pigga vandrare samlas vid info-tavlan för Vedåsa naturreservat.

Detta reservatet beslutades 2005, och vann laga kraft 2007. Det är 368 ha stort varav våtmarken är något större än landytan. Stigen där vi ska vandra, Karl-Oskars stig har sin uppkomst av en tidigare ägare till marken. Kanske skulle den byta namn till Karl-Johans stig med tanke på alla Karl-Johansvampar vi hittade.

Det är en härlig känsla att ströva i den lummiga lövskogen i den fuktiga men ändå ljumma väderleken. Som vanligt var det mycket som diskuterades såväl under vandring som vid fikapaus.

Tyvärr var det inte tillräckligt med sittplatser vid bord och stockar, men viga pensionärer sitter gärna på backen också. Denna gång kunde vi gå torrskodda utmed Möckelns strand på tillbakavägen till skillnad från vårens vandring då vattenståndet var mycket högre.

Nästa torsdag vandrar vi Gölsömyrsrundan, samling vid biblioteket kl 9,00 eller vid Finnstugan kl 9,15. Välkomna!

//Karl-Erik





















# Gölsjömyren med Roteminnet som delmål

Det är 2:a torsdag i september, morgondimman känns lite kylig när vi samlas för att vandra Gölsjömyrsrundan.

Vi var 17 pigga vandrare som mötte upp vid Finnstugan och när vi passerade utmed Bräkentorpssjön såg vi en yta med alldeles bedårande spegeleffekter. Det dröjde således inte länge förrän solen bränt bort dimman och vi kunde lätta på klädseln, i synnerhet när vi kämpat oss uppför backarna i elljusspåret. Gölsjömyrsrundan är en av de längre rundorna vi har, drygt 8 km, den är dock mycket vandringsvänlig, bra underlag och vägar nästan hela rundan.

På fikastunden fick vi tränga ihop oss vid det enda bord som Länsstyrelsen placerat ut, den som inte fick plats där fick sitta i terrängen eller kanske en ståfika.

Vi fick lite information om själva naturreservatet Gölsjömyren, som bildats av en forntida större sjö. Myren som är 344 ha har ett rikt fågelliv, saknar naturligt tillopp och det är enbart nederbörden som bevattnar myren och den lilla sjön mitt i.

När vi stannade för ett gruppfoto blev vi uppvaktade av kvigan som beskedligt undrade vad vi höll på med.

Nästa torsdag samling som vanligt vid biblioteket kl 9,00 eller vid grillplatsen i Bräkentorp kl 9,15.

Välkomna!

/Karl-Erik

















# Kanske var det sista sommardagen detta år?

Torsdag 21 september, vi lyckas pricka in en solig dag med högsommarvärme i den vecka som det spåddes bli regn varje dag.

17 SPF:are vandrade i Bräkentorp en runda vi kallar 8:an, eller rättare sagt 2 rundor. Bräkentorpssjön visade upp en underbar vy, nästan spegelblank i solljuset. Vi valde att vandra medsols denna gång, man ser naturen från ett annat perspektiv när vi varierar. Men det gällde att röra på sig, så fort man stannade till blev vi anfallna av stickande mygg.

En annan varelse som gillar oss människor vid denna tid på året är den s.k. älgflugan kallas även älgflug. Rätta beteckningen är Hjordtunga och den beskrevs av Carl von Linné redan 1758. Flugan parasiterar på hjordjur exempelvis älg, hjort och rådjur, där honan suger blod för näring och reproduktionen.

Snopet nog för älgflugan så överlever den inte på människans blod. Den kan kanske leva några dagar på dig, men sedan dör den. Speciellt för hjordtunga är att den har vingar och landar på sitt värdjur, där bryts vingarna av och den lever sedan resten av sitt liv på värdjuret, där den kryper in i pälsen och suger blod.

Väl tillbaka vid Bräkentorp blev det en härlig fikastund i solskenet, varefter vi avslutade med den återstående ringen, även här medsols för att fullborda vår 8:a. Vi var ganska överens om längden på vandringen cirka 8 km.

Nästa torsdag vandrar vi vid Prästeboda i Tutaryd.

Samling vid biblioteket kl 9,00 eller P-platsen vid Prästeboda kl 9,15. Välkomna!

//Karl-Erik















# Hur annorlunda det känns att gå prästebodarundan medsols!

Torsdag 28 september ligger dimman kvar över Ljungby kommun. Så även i Tutaryd vid Prästeboda där vår vandring startade.

Vi var "de aderton" SPF-are som gick vår runda medsols. Förbi Sjöatorps numera nedlagda pensionat där flera av oss hade minnen från fester och julbord. Utmed vägen finns mycken "död ved" kvar, det är ju ett naturreservat vi rör oss i, detta för att gynna mångfalden. Några hästar fann fortfarande lite gräs att tugga på. Men den konstiga anordningen som fanns ute i hagen krävde en förklaring, detta är en så kallad bromsfälla och fungerar så här: Genom att locka insekterna där den mörkfärgade kulan i mitten symboliserar bakdelen av ett djur. Bromsar kan bara uppfatta ljus och mörker som kontraster, likt en värmekamera, och fällans omgivande skyddande huva i en kontrasterande vit nyans lockar hästflugorna. När kulan värms upp av solen lockas bromsarna och flyger mot kulan för att bita. När flugan väl är inne vid skärmen kan den bara flyga uppåt (bromsar flyger enbart uppåt) och transporteras genom den skyddande skärmen upp i fångstfällan som fungerar som en insektsdödare.

Fikat är en viktig del i våra långpromenader och som vanligt smakade det alldeles utmärkt då vi kom tillbaka till startplatsen. Vi kunde glädja oss att fika tillsammans med Rolf och Britt-Inger.

En liten sjörunda avsutade Prästebodadagen. Vi observerade att lingonen blommar på nytt det blir säkert inga bär på dem detta år, även enbusken som i sig börjar bli ovanlig i det småländska landskapet visade sin praktfullhet. Vid staketstolpen fanns slånlaven som i sig är en speciell prydnadsväxt.

Vandringen totalt knappt 7 km.

Nästa torsdag vandrar vi vid Ängsladan i Agunnaryd, samling vid biblioteket kl 9,00 eller vid Ängsladan kl 9,15.

/Karl-Erik





