

Tänk om alla flugsvampar vore kantareller! Vilken stolt fjällskivling man då vore.

Vi skrev den 6 oktober 2022.

Vårt mål denna dag var Ängsladan i Agunnaryd. Vi utgjorde en gångartropp av sjutton seniorer. Till stor glädje för oss kunde vi hälsa två nya vänner välkomna i vår grupp, nämligen Gunilla och Sten-Olof.

Vädret var som vanligt på vår sida. Trots varningar om upprepade regnskuror under förmiddagen, föll endast några droppar vid ett enda tillfälle. "Inget att bry sig om", tyckte Roxy, vår vandringshund, och gick raskt vidare.

Hela färgskalan av varma kulörer mötte oss i naturen. Inte minst på marken, där Amanita muscaria (röd flugsvamp) i väldiga skaror bredde ut sig längs vägkanten.

Nåja, en och annan stensopp dolde sig under de gula löven, varför jag i afton kan förvänta mig en varm svampmacka .

Efter 7 km vandring var vi så åter tillbaka vid Ängsladan och tog fram våra fikakorgar. Plötsligt hajade vi till! vad var detta? Ur Volvons bagagelucka glodde en hiskelig glosso fram. Den är bara för att skrämma inbrottstjuvar menade Kjell, skaparen av detta vidunder, med en glimt i ena ögat.

Nästa torsdag p g a älgjakten blir det Bergastigen i Lagan. Start från Bibliotekets Parkering kl 9.00, eller Slussens dito kl 09.15

Fika i Slussens Cafeteria. Välkomna!













Vi höll oss på stigen, långt från jägare och älg.

Torsdagen den 13 oktober rundade vi Lagan motsols. Någon sol stod ej att finna, men vi 23 seniorer slapp ändå varje tillstymmelse till regn.

Den svajiga bron passerades utan missöde. "Varför svajar bron?" tänker säkert någon. Svaret står nog att finna i de flata järnband som håller ihop bron. En pedagog skulle gärna likna bron vid ett asplöv vars stjälk är helt platt. Detta förorsakar asplövet darrighet.

Nere vid ån låg några blå flytande föremål. "De har vi aldrig sett förr", sa SigBritt. Som förklaring på fenomenet fann vi en skylt med texten Krokodil. Tydligen en nyinflyttad invasiv art.

Efter att vi rundat hela Bergastigen sökte vi oss in på Slussen. Gott kaffe och tilltugg blev vi serverade. Slussen har ju en stor Second handbutik med massor av varor. De pengar som flyter in går till Ukrainahjälpen. Den nya chefen Helen presenterade sig och berättade om verksamheten.

Nästa torsdag går vi inom stadens räjonger. Samling kl 09:00 på bibliotekets parkering.

Välkommen då!











Dagens vandringsväg sträckte sig nästan hela milen!

Torsdagen den 20 oktober 2022.

Höstens första frostnatt hade nupit hårt i Ljungbytrakten. Värst var det hos vandringsledaren Karl-Erik. Enligt hans och Evas termometer låg minimivärdet på -6 grader. Huttra månde viltet i naturen!

En solklar förmiddag mötte oss redan från start. Det gäller att ta vara på lövens vackra färgskiftningar innan de faller platt mot marken.

Halvvägs rundade vi Strömsnäs gård. "Här fanns planer på att bygga ett hund-dagis", upplyste någon oss. Tyvärr blev det inte av, måhända p.g.a. förmodade hundskall.

"Vad människor är griniga", tänkte Roxy, vår vandringshund.

"Här ska vi ta en bild på gänget med den gula aspen i bakgrunden", sa Karl-Erik. Kan ni som betraktare urskilja aspen på fotot nedan, har ni en utmärkt synförmåga.

Fikaplatsen blev som planerat skjulet vid beach-volley-planen; ett utmärkt ställe att hålla upp kaffet vid.

Återbördade till utgångsplatsen vid bibliotekets parkering, hyllades vår Vandringsdrottning Sig-Britt med en Queen-blomma ur Britt-Ingers hand.

Tvåhundrafemtio vandringar bär respekt med sig!

Nästa vecka startar vi från Finnstugan och mellanlandar vid Bräkentorp. Start från biblioteket kl 09.00 som vanligt.

Välkomna då!







En runda runt Bräkentorpasjön i sen oktober

Torsdagen 27 oktober var vi 16 vandrare, som i det mulna höstvädret vandrade runt Bräkentorpssjöns spegelblanka yta.

Att gå runt sjön är, som Rolf uttrycker sig, en av baserna för våra vandringar och varje gång ser man i de olika årstiderna nya färgprakter.

Start från Finnstugan och en kolonn på den smala stigen fram till badplatsen. Här blev det den obligatoriska minnesbilden. Vi kunde konstatera att denna gång var utedasset på plats med god ventilation, eftersom dörren låg vid sidan om.

Lite regn hade fyllt ekan till brädden. Fikan smakade som vanligt bra, särskilt när man sitter i naturens matsal.

Nästa torsdag går vi vid Vällingasjön. Som vanligt samling vid biblioteket kl 09,00 eller vid parkeringen vid Vällingasjön kl 09,15.

Välkomna.

/ Karl-Erik







